

PANAMALI SENDİKACININ REZİLLİKLERİ

Aydınlık Gazetesi, 16 Ekim 2012

Yıldırım Koç

Bu aralar yabancılarla sendikalardaki yolsuzluklar konusunda sohbet etme olanağım oldu. Barbados ve Honduras sendikacılarının ahlaksızlıklarını yazmıştım. Bugün de Panama'daki CONATO (Consejo Nacional de Trabajadores Organizados) örgütüne bağlı bir sendikasının eski bir yöneticisinin pisliklerini anlatayım. Bu ahlaksız sendikacının gerçek adını yazmayayım; "Pana" diyeyim ki tazminat davası açmasın.

Bu bilgileri, bir Panamalı öğretim üyesi aktardı.

Panama, Orta Amerika'da, 3,5 milyon nüfuslu bir ülke. Resmi parası Balboa ise de, her yerde ABD Doları geçiyor. Halkın yüzde 85'i Katolik, yüzde 15'i Protestan.

Pana, muhafazakar bir Katolik aileden geliyormuş. Esasında Panamalı değillermiş; bu ülkeye Batı Hint adalarından 1950'li yıllarda göç etmişler. Babası papazmış; kendisi de muhafazakar biri olarak yetiştirilmiş. Muhafazakarlık kimliğini de gerek işe girerken, gerek sendikadaki görevi sırasında sürekli olarak kullanmış.

Peki, Pana gerçekten "muhafazakar" bir Katolik miymiş?

Anlattıklarından sonra siz karar verin.

Pana'nın birkaç vukuatı var ki, Panamalı öğretim üyesinin anlattıklarını dinleyince önce kulaklarıma inanmadım.

Pana, yöneticiliğini yaptığı sendikada mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıymış. Aynı zamanda konut kooperatifi işine de girmiş. Böylece sendikanın şube başkanlarına bazı olanaklar sağlıyor, onların oylarını garantiliyormuş. Bunu yaparken de sendikanın parasını kullanmayı doğal hakkı kabul ediyormuş.

Pana'nın sendikası sendika üyelerine dağıtılmak üzere ucuz şemsiyeler yaptırıyormuş. Şemsiyelerin tanesi 1 Dolarmış. Pana ve suç ortakları, 20 bin tane şemsiye yaptırmışlar; ancak herbiri için 3 Dolardan fatura kestirmişler. Böylece yaklaşık 40 bin Dolarlık bir soygun yapılmış. Ancak sendikada bir iç kapışma yaşanınca, Pana'dan kurtulmak isteyen sendika genel başkanı, bu faturayı ortaya çıkarmış. Bu konu, sendikanın başkanlar kurulunda gündeme gelmiş. Pana, akıl almaz bir pervasızlıkla söz almış ve şöyle demiş: "Doğru, 1 Dolarlık şemsiyeler için 3 Dolarlık fatura kestirdik; ancak kötü birşey yapmadık ki; o parayı, çoğunuzun üyesi bulunduğu konut kooperatifi için harcadık."

Panamalı öğretim üyesinin bu anlattıklarını duyunca kulaklarıma inanmadım. Yanlış anlayıp anlamadığımı sordum. Doğruladı ve "bizde bu tür uygulamalar yaygındır; sizde yok mu yani?" diye sordu. Ben de, böylesine ahlaksız ve şerefsiz hırsızların Türkiye sendikacılık hareketinde kesinlikle barınamayacağını anlattım ona. Bizde en küçük yolsuzluk olayında öncelikle diğer sendika yöneticilerinin olaya müdahale edeceğini ve bu pisliği aralarından söküp atacaklarını söyledim.

Bunun üzerine Panamalı öğretim üyesi Pana'nın bir hırsızlık itirafını daha anlattı.

Her kalıba giren ve sendikacılığı delege kafalamak olarak anlayan ve uygulayan Pana, suç ortaklarıyla yaptıkları bir hırsızlığı sendikanın genel kurulunda açık açık anlatmış. Katolik inancı da, 10 Emir'deki "çalmayacaksın" anlayışını benimsemiştir. Muhafazakar Pana bu emri "çalacaksın" olarak anlamış; kendisine emanet edilen sendika parasına ihanet eden bir hırsız olmuş. Kendisi çaldığı gibi, başkalarının hırsızlıklarına da ses çıkarmazmış. Bizde "it iti ısırılmaz" derler ya; ilişkileri öyleymiş. Sonra da bu hırsızlıklarını sendika genel kurulunda açık açık itiraf edecek kadar pervasız ve salakmış.

Panamalı öğretim üyesinin Pana'nın ahlaki konusunda anlattıklarını ise yazmayacağım. Dinlerken yüzüm kızardı.

Çok şükür, Türkiye'de Pana gibi ahlaksız hırsızlar yok.