

## AKP GÖSTERE GÖSTERE VURUYOR, SENDİKALAR SEYREDİYOR

Aydınlık Gazetesi, 23 Ağustos 2012

Yıldırım Koç

Amerikalıların güzel bir deyişi vardır. “Eğer seni bir kez aldatırsam, bu benim hatamdır; eğer seni ikinci bir kez aldatabilirsem, artık bu senin salakça hatandır.”

Türkiye’de birçok siyasal parti ile sendikalar arasındaki ilişkide bu ifade geçerlidir. Siyasal parti genel seçimlerden önce çeşitli vaatlerde bulunur; sonra bunları tutmaz. İlk vaatlere kanan hatalı değildir; ancak bir kez aldatıldıktan sonra yine kanarsa, artık suç aldatanda değil, aldanandır. Aldanan salaklık yapmaktadır.

Ancak siyasal partilerimiz içinde AKP’nin tavrı farklı. AKP’yi bu açıdan incelemekte yarar var. AKP, işçilere yapacaklarını açık açık ilan ederek oy aldı. AKP işçileri aldatmaya çalışmadı; ne yapacağını önceden ilan etti; ilan ettiklerini de adım adım uyguladı, uyguluyor ve uygulayacak.

Diğer bir deyişle, AKP göstere göstere vuruyor; işçilerin ve sendikaların büyük bölümü bu gelişmeleri seyretmekle yetiniyor.

İşçilerin ve sendikaların bu duyarsızlığının bir nedeni henüz ciddi bir yoksullaşmanın yaşanmaması; diğer nedeni, günümüzde işçiyi harekete geçirebilen en önemli örgüt olan sendikaların bir bölümünün yöneticileri hakkındaki yolsuzluk dosyaları ve soruşturmaları; diğer bir nedeni de, AKP’nin güç gösterileri.

AKP’nin 2002 yılında kurulduğunda açıkladığı programında şu ifadeler vardı: “Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araç olarak görür.” “Partimiz, hızlı ve toplumsal faydayı sağlayacak bir özelleştirmeye imkan hazırlayacak hukuki ve idari düzenlemeleri yapacaktır. Hızlı ve şeffaf bir özelleştirme gerçekleştirecektir.” “Özel sağlık ve hayat sigorta şirketleri yaygınlaştırılacak ve teşvik edilecektir.” “İşgücü maliyetini azaltıcı ve istihdamı teşvik edici yasal düzenlemeler hızla tamamlanacaktır.”

AKP’nin, 2007 milletvekili genel seçimleri öncesinde yayımladığı bildirgenin bazı bölümleri şöyleydi: “Esneklik ve güvenceyi bir arada gerçekleştiren modelleri esas alarak, yeni istihdam biçimlerini yaygınlaştıracacağız.” “İstihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi için İş Kanunu’na göre açılması zorunlu birimler konusunda da kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacaktır. Esneklik ve güvence uygulamalarını bir arada ele alarak, işçi ve işverenler açısından çekici kılınması için gerekli uyumlulaştırma çalışmaları yapılacaktır.” “Esnek istihdam biçimleri artırılacak, esneklik-güvence ilişkisi korunacaktır.” “Özel istihdam büroları vasıtasıyla geçici istihdam sisteminin, ülkemizde de yasal değişikliğe gidilerek devletin denetimi altında uygulanması sağlanacaktır. Böylece özel istihdam bürolarının dönemsel eleman hizmeti vermesinin önü açılacaktır.”

61. Hükümetin programında şöyle deniyordu: “İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz.”

AKP çok dürüst davrandı. İşçiyi ve sendikaları aldatmadı. Özelleştirme, taşeronluk, hizmet alımı, sosyal güvenlik, kıdem tazminatı fonu, kiralık işçilik, kiralık işçi büroları ve çeşitli esneklik türleri gibi konularda ne yapacağını açık açık ilan etti ve öyle oy istedi. Sendikaların çoğu bu sınavda sınıfta kaldı.

Amerikalıların deyişi aldatmayla ilgiliydi.

Sendikalarımızın çoğunu (ne yazık ki) aldatmaya bile gerek kalmadı. Hemen teslim oldular.