

AVRUPA'NIN OKUMUŞ İŞSİZLERİNE İŞ BULACAĞIZ

Aydınlık Dergisi, 31 Mart 2002

Yıldırım Koç

Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ABD'ye ve Avrupa'ya göçmen işçi göndermişti. 1961 yılından sonraki dönemde ise bu gidiş çok daha sistemli oldu. Bu arada Türkiye'de dışarıdan göç aldı. Ancak yabancı işçilerin kaçak olarak ülkemize gelmeleri 1990'lı yıllarda önemli bir sorun oluşturdu. Türk Lirasının değer yitirmesi sonrasında ise Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerin sayısında bir azalma görüldü. Ancak şimdi yeni bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

Türkiye'de 70 dolayında kanunda ve yönetmelikte, yabancı uyrukluların belirli meslekleri yapmaları ya yasaklanmıştır, ya da özel izne bağlanmıştır. Örneğin, 1219 sayılı Yasaya göre, yabancılar hekimlik, diş hekimliği, ebelik yapamazlar. 6283 sayılı Yasaya göre, hemşirelik yapamazlar. 6197 sayılı Yasaya göre eczacılık yapamazlar. Ayrıca, 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun (1932) da çeşitli kısıtlamalar ve yasaklamalar getirmektedir.

Hükümetin Avrupa Birliği'ne verdiği "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" belgesinde, bu konulardaki kısıtlamaların tümüyle kaldırılacağı sözü verilmektedir.

Avukatlık Yasası değiştirilerek bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Yasasını değiştirerek Avrupa Birliği ülkelerindeki mühendis ve mimarların Türkiye'de özgürce çalışmalarını sağlamayı amaçlayan bir yasa tasarısı Meclis'tedir. Ardından da sıra diğer mesleklere gelecektir. Bu kişilerin ücretli olarak çalışmalarının önündeki engeller kaldırıldığı gibi, kendi hesaplarına iş kurmaları da tümüyle serbest bırakılmaktadır.

Avrupa sermayesi Türkiye'nin üretken işletmelerini satın alıyor. Satın almadıklarını da kapatıyor. Tarımı geçerttik. Mercimekten fasulyeye kadar, süt ürünlerinden ete kadar ithal ediyoruz.

Şimdi mühendisimizi, hekimimizi, diş hekimimizi de ithal edeceğiz. Böylece, Avrupa Birliği'nin işsizlerine iş imkanı yaratacağız. Bu arada binbir zorlukla okuyan kendi çocuklarımız iş bulamayacak. Tarihimizde ilk kez yaşadığımız "okumuş işsizliği" daha da artacak.

Peki, IMF, AB ve ABD politikaları nedeniyle aç kalıp köyünden kovulan, dükkanını kapatan, iş bulamayan, açlığa terk edilen insanlar ne yapacak? Boş mu duracaklar?

Bu insanların öfkesinin hedefi Türkiye'ye ihanet edenler olacaktır.