

YA TAM BAĞIMSIZLIK, YA TAM SÖMÜRGE

Aydınlık Dergisi, 7 Nisan 2002

Yıldırım Koç

Türkiye 1947 yılından itibaren bölgesel bir bağımsız güç olmaktan çıktı, ABD emperyalizminin denetimi altına girdi. Türkiye'nin toprak bütünlüğü korundu; ancak atılan veya atılan adımların önemli bir bölümü Türkiye'nin bağımsızlığını zedeledi, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde uzun süreli olumsuzluklara yol açtı. 1991 yılına kadarki dönemde Türkiye yarı-sömürgeleşme sürecini yaşadı.

Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrasında bölgedeki dengeler yeniden biçimlendirilirken, Türkiye 1991 Körfez Savaşı sırasında bir tercihe zorlandı. Türkiye ya ABD'nin kendisine bölgede biçtiği rolü tam olarak üstlenecek ve sömürgeleşecekti, ya da yeni koşullarda tam bağımsızlık doğrultusunda bir sürece başlayacaktı. Tercih, Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın istifasıyla kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıkların ardından, ikinci seçenek doğrultusunda oldu.

Ülkemizde son 11 yıldır yaşanan sürece damgasını vuran ilişki, tam sömürgeleşmeyi kabul edenlerle, tam bağımsızlığı isteyenler arasındaki mücadeledir. 1993 yılında Uğur Mumcu'nun ve Eşref Bitlis'in öldürülmesi, Sivas katliamı, Turgut Özal'ın ölümü, 1996 yılında Susurluk olayı, 1997 yılında 28 Şubat ve günümüzde Avrupa Birliği'nin sömürgeci olmayı isteyen mandacılarla tam bağımsızlıkçılar arasındaki kavga, bu genel mücadelenin çeşitli safhalarıdır.

Türkiye, dünyanın en sorunlu üç bölgesinin tam ortasındadır. Bu konuları çok iyi bilen bir uzmanın belirttiği gibi, Anadolu'da zayıf devlet barınmaz. Bu topraklardaki devlet, zayıfsa parçalanır, güçlüyse, bölgesel bir güç olur.

1991'de başlayan süreç giderek hızlanıyor. Avrupa Birliği'nin uluslararası hukuku çiğneyerek Kıbrıs'ı kendisine katma girişimleri karşısında Türkiye'nin attığı doğru adımlar, Türkiye'yi AB ile büyük bir anlaşmazlığa götürüyor. ABD'nin Irak'a müdahale konusundaki baskılarına Türkiye'nin direnmesi de ilişkilerde bir sorun yarattı. Bu arada İsrail'in Filistin'e yönelttiği saldırı bölgedeki havayı iyice ısıttı.

AB ve ABD, Türkiye'yi zorlamak için ekonomik baskı uygulayacak, gerekirse IMF'yi kullanarak kaynak akışını durduracak ve Türkiye'den dışarıya büyük miktarda kaynak aktararak yeni bir kriz tetikleyecektir. Bu koşullarda, Türkiye'nin önündeki seçenekler daha da netleşmektedir. Artık hem AB'yi, hem ABD'yi memnun etmek ve bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü sürdürmek mümkün değildir. AB'nin ve ABD'nin istekleri, Türkiye'nin bağımsızlığını zedelemenin ötesinde, toprak bütünlüğünü de tehdit etmektedir.

Bu koşullarda saflar daha da netleşmektedir. Soğuk Savaş döneminde, Türkiye'nin bağımsızlığından bazı tavizler vererek toprak bütünlüğünü korumak olanaklıydı. Bugün değil. Bugün, bağımsızlığımıza yönelik her tehdit, toprak bütünlüğümüzü de tehdit etmektedir. Bu koşullarda, ya tam sömürgeleşeceğiz ve parçalanacağız, ya da tam bağımsızlık doğrultusunda adımlar atacağız; onurlu bir dış politika izleyeceğiz. Türkiye'nin önündeki seçenekler bu kadar köşeli ve nettir.