

# AVRUPA “SOSYAL MODELİ” NE DEMEKTİR?

Aydınlık Dergisi, 30 Haziran 2002

Yıldırım Koç

Avrupa Birliği'nin birçok belgesinde “Avrupa sosyal modeli”nden söz edilmektedir. Bizden bazıları da bu kavramı kullanıyor ve savunuyorlar. Nedir bu “Avrupa sosyal modeli”?

“Avrupa sosyal modeli” denilen, Avrupa Birliği sermayesinin tüm dünyayı sömürmesi sürecinde el konulan artığın bir bölümünün, Avrupa'daki sendikaların gücü ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında alternatif bir siyasal-sosyal modelin korkusuyla, halka verilmesidir. Bu nedenle de, Avrupa Birliği'nde emperyalizme karşı açıkça tavır alan fazla örgütlenme yoktur. Emperyalizmin nimetlerinden yararlananların emperyalizme karşı çıkmaları da o kadar kolay değil, tabii. Nitekim, Avrupa Birliği ülkelerinde IMF'ye ve Dünya Bankası'na karşı çıkanlar bile, bu uluslararası finans kuruluşlarını yöneten Avrupa Birliği ülkeleri hükümetlerine karşı seslerini pek yükseltmezler.

Uluslararası dayanışma, kendi devletlerinden aldıkları paraları kendi devletlerinin dış politikaları doğrultusunda kullanmak değil, IMF'nin ve Dünya Bankası'nın sömürgeci politikalarını değiştirmek amacıyla kendi hükümetlerine baskı yapmak, kendi devlet politikalarını değiştirmeye çalışmaktır.

Türkiye'de, ne yazık ki, birçok kişi ve kuruluş, anti-emperyalist ve ulusalcı bir çizgi benimsemek yerine, teslimiyetçiliği tercih ediyor. Tabii bunun karşılığını da çeşitli biçimlerde alıyorlar. Emperyalistler uşaklara karşı genellikle cömerttir. Ancak TMMOB'nin son genel kurulunda bu konuda alınan karar, demokratik kitle örgütleri açısından bir dönüm noktası olacak kadar önemlidir. Basında yeterince yer almayan bu çok önemli kararın Avrupa Birliği ile ilgili bölümünü aşağıda dikkatlerinize sunuyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 37. Olağan Genel Kurulu'nda 2 Haziran 2002 günü kabul edilen sonuç bildirgesinde aşağıdaki bölüm yer almaktadır:

**“Emperyalizm, küreselleşme adı altında dikensiz bir sömürü bahçesi yaratma girişimlerini dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve ideolojik düzlemlerde de sürdürmektedir.**

**“Emperyalizmin küresel ölçekte yürüttüğü yeniden yapılanma süreçlerinden Türkiye'yi en yakından ilgilendireni olan Avrupa Birliği bir sermaye örgütü olarak emperyalizmin bölgemizdeki belirleyici odağı olmaya soyunmuş durumdadır. Bu nedenle, Türkiye'nin AB ile ilişkileri de özellikle Gümrük Birliği ile belirginlik kazanan bir eşitsizlik taşımaktadır. Katılım Ortaklığı Belgesi'nde de açıkça yazıldığı üzere AB'ye entegrasyon süreci ekonomimizin IMF ve Dünya Bankası'na; siyasal karar mekanizmalarımızın da Brüksel'e havale edilmesi anlamı taşımaktadır. Türkiye'nin egemen sermaye çevrelerinin geleneksel eksik birikim sorunlarını aşmak üzere içerisine girmek için can atıkları Avrupa Birliği adaylık süreci mevcut eşitsiz gelişme koşullarında Türkiye ekonomisinin bütünüyle sömürgeleştirilmesi sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla bir yandan ABD diğer yandan AB eliyle müstemlekeleştirilmeye çalışılan Türkiye esas tarihinin en olumsuz dönemini yaşamaya aday olacaktır.”**

TMMOB'nin anti-emperyalist niteliğinin böylesine açık bir biçimde vurgulanması, ülkemizin geleceği açısından umut vericidir.