

# SOSYAL GÜVENLİKTEKİ KAYIPLARIN SORUMLULARI

Aydınlık Gazetesi, 17 Mart 2012

Yıldırım Koç

Sağlık sorunlarınız varsa ve hele yaşınız biraz ilerlemişse, sosyal güvenlik öncelikli konunuzdur.

Hastalanan, iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına yakalanan, sakat kalan, işini kaybeden, eşi veya kendisi doğum yapan, yaşlanan kişi için sosyal güvenlik çok önemlidir. Ölüm durumunda geride kalanların namerde muhtaç olmaması da öncelikli konulardandır.

Emekli Sandığı pek bir sorun yaşamadı; ancak Sosyal Sigortalar Kurumu birçok çevre tarafından istismar edildi. Daha sonra da özellikle 1990'lı yılların başlarından itibaren emperyalist güçlerin sosyal güvenlik sistemini çökertme girişimleri gündeme geldi.

Bugün varılan nokta, çöküşün eşiğidir.

Buraya gelinmesinde hükümetlerin, emperyalistlerin, sağlık alanındaki kapitalistlerin büyük suçu vardır.

Ancak suçu olanlar yalnızca bunlar mı?

Sendikalar, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kaynaklarının istismar edilmesine karşı tavır aldılar mı?

Hayır.

Sosyal güvenlik sisteminin daha rasyonel bir biçimde yönetilmesi için politikalar geliştirdiler ve bunları kamuoyuna açıklayarak, hükümetlere bu konuda baskı uyguladılar mı?

Yine hayır.

Hadi, diyelim sendikaların işi çoktu.

Peki, işçiler adına SSK yönetim kurullarında görev alan kişiler ne yaptı?

Onlar bu işle görevlendirilmişti.

İşin içindeydiler.

Her türlü gelişmeden haberdar olma ve yönetim kurulu üyesi olarak müdahale etme hakları ve yetkileri vardı.

Sosyal güvenlik sistemi aleyhindeki gelişmeler konusunda sendikaları ve kamuoyunu bilgilendirme, duyarlı kılma ve harekete geçirme yetkileri vardı.

Yaptılar mı bunları?

Kocaman bir HAYIR.

Peki, ne yaptılar?

Onların o görevlere getirilmesini sağlayan bazı sendikacıların yakınlarının tayin ve terfi işiyle uğraştılar.

Kenan Başkan'ın kayınbiraderi işe alındı. Ali Başkan'ın bacanağı Dr.Tunç Bey'in Samsun hastanesine tayini çıkarıldı. Ertan Başkan'ın baldızı hemşire Ayşe'nin başhemşireliğe terfisi sağlandı. Hüseyin Başkan'ın bir işyeri sendika temsilcisinin ameliyatı için gün alındı; hatta ameliyata iyi bir cerrahın girmesi sağlandı.

Aferin. Çok iyi işler yaptınız.

Peki, SSK yönetim kurulu üyelerinin asıl işi bunlar mıydı?

Halbuki SSK yönetim kurulu üyelerinin ne kadar geniş yetkileri var.

Kullanmadılar.

Bu işi en iyi yapan kişi de, Enver Toçoğlu idi. Toçoğlu, Demiryol-İş'in genel başkanı, Türk-İş'in genel mali sekreteriydi. Son derece becerikli ve insan ilişkilerinde başarılı bir sendikacıydı. SSK'dayken kendisine yapılan bütün başvuruları gayet iyi izler; herhangi bir konuda ayrımcılık yapmadan herkesin işine koşturur; sonra da gelişmeler konusunda ilgiliye bilgi verirdi. Sağ eğilimli bir kişi olmasına karşın, bu sayede geniş bir desteğe sahipti. Para işleriyle ilgili aldığı bir ceza sonrasında sendikacılığı bitti.

Mahmut Özonur, Tes-İş'in genel başkanıydı. SSK Yönetim Kurulu üyesi iken bazı işlere karıştı. 2001 yılında başlatılan "Beyaz Önlük Operasyonu"nda tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakıldı. 2010 yılında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı (Hürriyet, 11.3.2010). Yargıtay bu kararı onayladı (Milliyet, 7.11.2011).

Deri-İş Sendikası'nın genel başkanı Yener Kaya, herkesin sevdiği bir sendikacıydı; namuslu bir insandı. SSK yönetim kurulu üyesiydi.

Fikret Barın, Yol-İş'in genel başkanıydı. SSK yönetim kurulu üyesiydi.

Salih Kılıç, 2003-2007 döneminde Türk-İş'in genel başkanlığını yaptı. SSK ve ardından SGK yönetim kurulu üyesi.

Sosyal güvenlik sistemi adım adım çökertilirken, bu kişilerin etkili, ses getiren, güçlü tepkilerini duyduğunuz mu?

Ben hatırlamıyorum.

Niçin?