

MEDENİYYET DEDIĞİN TEK DIŞI KALMIŞ CANAVAR

Aydınlık Gazetesi, 13 Mart 2012

Yıldırım Koç

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini tekrar tekrar okudukça hayranlığım daha da artıyor. Hele TGB'nin başlattığı kampanyanın birçok kesim tarafından sürdürüldüğünü görünce, daha da keyifleniyorum.

1983/1984 döneminde 1,5 yıl Mamak'ta A Blok'ta yattım.

Mamak Askeri Cezaevi'nin komutanı Albay Raci Tetik'di. Yanılmıyorsam 1960'lı yıllarda solcu gazeteci İlhami Soysal'ın kaçırılıp dövülmesi işini yapan Gladıyocuydu.

Sabah akşam sayımlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk'ün Türk Ordusuna Hitabesi veya İstiklal Marşı'nı koğuş olarak söyledik. Sayımı yöneten çavuş, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, başla!" komutunu verirdi. Bütün koğuş, hep birlikte bu metni ezberden okurduk. "İstiklal Marşı, 6. Kıta, başla!" derdi. Hiç karıştırmadan hep birlikte 6. kıtasından başlayarak İstiklal Marşını okumaya başladık. Sonra coplama başladık.

Gençliğe Hitabeyi bugün çok farklı duygularla okuyorum.

Atatürk'ün Türk Ordusuna Hitabesi de Anıtkabre girişte sağ tarafta duvardadır. O da müthiş bir metindir.

Hele İstiklal Marşımız. Tabii ki katılmadığım ifadeler de var; ancak müthiş bir şiir.

Bugün toplantılarda İstiklal Marşımızı söylerken aklıma ister istemez Mamak'ta insanları Atatürk'ten ve İstiklal Marşından nefret ettirmek için uygulanan işkence geliyor. Ancak İstiklal Marşının sözlerine dikkat ettiğimde Gladıyo'nun zulmünü unutuyorum.

İstiklal Marşı'nı, sözlerine de dikkat ederek söyleyin ve tümünü okuyun. Gerçekten çok daha büyük keyif alacaksınız.

Bilindiği ve hemen hatırlanacağı gibi, İstiklâl Marşı'mızın 4. kıtasının son 2 mısraı şöyledir: "Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar; 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?"

Mehmet Akif Ersoy, "ulusun, korkma" dediğinde sözcüklere iki anlam yüklemiştir.

Bir taraftan, "Sen yücesin, ulusun, korkma" der; diğer taraftan, "bırak medeniyet dediğin canavar ulusun, çöğlük atsın," der.

Son mısradaki ise, "medeniyet" denilen canavarı, hem "tek bir dişi kalmış, zayıflamış canavar," hem de "eşini kaybedip yalnızca dişisi kalmış saldırgan canavar" olarak anlatır.

Bu iki mısradaki derinliğe her okuyuşumda tekrar hayran olurum. Emperyalizm ancak böyle güzel tarif edilebilir.

Emperyalizm zayıfladıkça saldırganlaşıyor, ulumalarını artırıyor. "Medeniyet" denilen de bu zayıfladıkça daha da saldırganlaşan emperyalizmdir.

Günümüzde yaşanan, kapitalizmin üçüncü küresel krizidir.

Birinci küresel kriz 1873 yılında başladı ve iniş çıkışlarla 1896 yılına kadar sürdü. İktisat tarihinde bu küresel krize Büyük Buhran denirdi. Ancak kapitalizmin ikinci küresel krizi olan 1929 buhranı patladığında, bu ikinci buhran o kadar etkili oldu ki, 23 yıl süren ilk küresel krize "Uzun Kriz" denmeye başlandı.

"Büyük Buhran" adı, 1929 yılında başlayan ve birçok ülkede etkileri ancak İkinci Dünya Savaşı ile sona eren krize verildi.

2008 sonlarından beri kapitalizmin üçüncü küresel krizi yaşanmaktadır. Bu kriz de öyle birkaç yılda geçecek bir buhran değildir. İniş ve çıkışlarla, daha yıllarca sürecektir. İnsana değer vermeyen, insanı yalnızca üreten ve tüketen bir varlık olarak gören kapitalizm, insanlığın başına yeni büyük sıkıntılar açacaktır. Bu sıkıntılarının bir boyutu da, emperyalizmin saldırganlığıdır.

Emperyalizm zayıfladıkça saldırganlaşıyor.

Ancak emperyalizm kendiliğinden çökmez.

Emperyalizmi çökertecek olan güç, mazlum milletlerin emperyalizme karşı mücadelesidir.

"Medeniyet" denilen tek dişi kalmış canavar, mazlum milletlerin mücadelesiyle zayıflatıldıkça, kendi kendini yiyip tüketecektir.