

# KIBRIS, MİHENK TAŞI VEYA TURNUSOL KAĞIDIDIR

Aydınlık Dergisi, 14 Mart 2004

Yıldırım Koç

Mihenk taşı (veya denektaşı), çakmak taşı cinsinden siyah bir taştır. Altını veya gümüşü, mihenk taşının üzerine sürerseniz, bıraktığı çizgilerden bu madenlerin saflık derecelerini anlayabilirsiniz. Turnusol kağıdı da kimya deneylerinde kullanılır. Asitler, turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çevirir. Turnusol kağıdı, kimyasal maddelerin asit veya baz olduğunu gösterir.

Kıbrıs mihenk taşıdır; turnusol kağıdıdır. Bu konuda takınılan tavır, kişinin siyasal tercihlerinin gerçek niteliğini ortaya koyar. Günümüzde anti-emperyalist, vatansever veya milliyetçi olan bir kişinin, Kıbrıs'ta "ver-kurtul" politikasını benimsemesi mümkün değildir.

Kıbrıs'ta emperyalistler büyük bir oyunun peşindedir. Bu oyunu görmezden gelerek yapılacak öneriler, emperyalistlerin değirmenine su taşır.

Avrupa Birliği emperyalizmi, Kıbrıs'ı Akdeniz ve Orta Doğu politikasının merkezine oturtmuştur. Avrupa Birliği, Akdeniz politikasını 1992 yılında yeniden formüle etti ve bu kararı özellikle 1995 yılında Barselona Süreci ile uygulamaya soktu. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da oyuncu olarak sahneye çıkabilmesinin önkoşulu, Kıbrıs'ta hakim olmasıdır. ABD'nin Orta Doğu'da 50 yılı aşkın süredir uyguladığı emperyalist politikalar ve bunun birikimi vardır. Bu birikim, 1991 Körfez Krizi sonrasında nitelik sıçraması yaşamıştır. Ancak Avrupa Birliği böyle bir birikimden yoksundur. 21. yüzyılda Orta Doğu'nun dünya petrol rezervleri ve petrol üretimi-tüketimi açılarından önemi daha da artmaktadır. Bu koşullarda, Avrupa Birliği emperyalizmi, her türlü yola başvurarak, Orta Doğu'da stratejik bir konum sağlamaya ve bu amaçla da Güney Kıbrıs'ı kendi parçası haline getirmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği'nin Avrupa'dan bu kadar uzakta bir bölgeyi Avrupa'ya katma çabalarının başka bir nedeni yoktur. Avrupa Birliği, uluslararası antlaşmaları ve birçok uluslararası hukuk kuralını çiğneyerek, Kıbrıs'ı yutmaya çalışmaktadır. Bu süreçte Avrupa Birliği'ne destek verenler, bir emperyalist gücün destekçisi konumuna düşmektedir. Bunu, "insan hakları veya demokrasi" gibi kavramların arkasına sığınarak yapmaları, gerçekliğin niteliğini değiştirmemektedir.

Amerikan emperyalizmi, "Büyük Ortadoğu Projesi" çerçevesinde Kıbrıs'a ve askeri üs olarak kullanabileceği Türkiye'ye büyük önem vermektedir. Amerikan emperyalistleri, bölgeye askeri müdahale amacıyla CENTCOM isimli bir komutanlık kurmuştur. Bu komutanlığın müdahale üslerinin çoğu ABD'dedir. Bu üslerden bölgeye ulaşabilmek, uçakla 24 saati, gemiyle Cebelitarık ve Süveyş Kanalı kullanılırsa 20 günü ve Afrika'nın güneyinden dolaşılırsa da 28 günü gerektirmektedir. Halbuki, İncirlik merkez alınarak yarıçapı 1000 millik bir daire çizilirse, anında müdahale imkanı doğmaktadır. ABD belgelerinde bu tür haritalar ve daireler yayınlanmıştır. İncirlik kadar önemli bir alan, Kıbrıs'tır. Amerikan emperyalistlerinin Kıbrıs'taki baskılarının arkasında, Büyük Ortadoğu Projesi vardır. Kıbrıs'ta Annan Planı'nı demokrasi ve insan hakları zannederek destekleyenler, Amerikan emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi'nin değirmenine de su taşımaktadır.

Günümüzde anti-emperyalist olmanın mihenk taşı da Kıbrıs'tan geçmektedir. 1967-1974 döneminde Yunanistan'da iktidarda faşist Albaylar Cuntası vardı. Makariyos, Rum Komünist Partisi Akel ile birlikte, Sovyetler Birliği'yle yakın dostluk temelinde varlığını korumaya ve güçlenmeye çalışıyordu. Türkiye'de solculuğu Sovyetler Birliği endekli olarak kabul eden kesimler, Kıbrıs politikalarını da Sovyetler'in politikalarına göre belirliyorlardı. Kıbrıs'ta 1974 darbesinden sonra Makariyos bile, Türkleri Sampson'a tercih ettiğini söylemişti. Ancak daha sonraki yıllarda, ülkemiz solunda Türkiye'nin bu konudaki devlet politikalarına karşı çıkmak bir gelenek haline geldi. Bu yanlış politika ancak 1990'lı yıllarda değiştirilmeye başlandı.

Ancak bu kez de Avrupa Birliđi emperyalizmi ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu devreye girdi ve etkili oldu. Bugün birçok konu daha net bir biçimde görölmekle birlikte, özellikle AB ile mali çıkar ilişkisi içinde olanlarda emperyalizme hizmet etme anlayışı devam etmektedir.

Anti-emperyalist misiniz, deđil misiniz? Bu işin mihenk taşı, turnusol kađıdı, Kıbrıs konusudur. Kıbrıs'ı emperyalistlere teslim edecek bir yolu seçiyorsanız, anti-emperyalistliğiniz gitmiştir. Anti-emperyalistim diye dolaşmayın.

Milliyetçi misiniz, deđil misiniz? "Kıbrıs'ı verelim ve AB'ye girelim," diyorsanız, milliyetçiliğiniz kalmamıştır. Milliyetçiyim diye dolaşmayın.