

ABD KORKUYOR

Aydınlık Dergisi, 27 Haziran 2004

Yıldırım Koç

ABD korkuyor. Bu korkuyu anlamadan ve kavramadan, ABD'nin bölgemizdeki politikalarını değerlendirebilmek mümkün değil. ABD'nin bölgemizdeki politikaları yalnızca petrol, doğalgaz ve bor hesaplarıyla veya Avrasya'ya hakim olma çabalarıyla açıklanamaz. Bunlar tabii ki önemli. Ancak ABD'nin korkusunu anlamadan tablonun bütününe göremezsiniz.

ABD neden korkuyor?

ABD emperyalizmi, komünizme karşı mücadelede çağdışı güçleri yardıma çağırmıştı. İnsanlığın tüm çağdaş değerlerinin düşmanı çağdışı güçler geldiler ve günümüzde çağdaş silahları kullanarak, ABD'ye saldırıyorlar. 1930'ların faşistlerinden çok daha ilkel ve acımasız olan bu insanlık düşmanlarının bugünkü hedefi ABD, yarınki hedefi ise insanlığın tüm çağdaş değerleridir.

ABD Donanma Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, ABD silahlı kuvvetleri 1798-1993 döneminde ülke dışında 234 kez operasyon düzenledi ve/veya savaşa girdi ¹. 1993 sonrası operasyonlar da hesaba katıldığında, sayı 250'ye yaklaşıyor. ABD'nin girdiği savaşların en önemlileri, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak saldırısı.

Ancak dikkat edileceği gibi, bu savaşların hiçbiri ABD topraklarında yapılmadı. Amerikalılar gittiler, Avrupa'da, Asya'da, Ortadoğu'da savaştılar; öldüler, yaralandılar. ABD'de yaşayanlar ise güvenlik içindeydi. ABD sınırları bir Amerikalı için güvenliğin sınırlarıydı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir nükleer denge kuruldu. ABD, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek nükleer tehdide karşı kendisini güvenceye aldı.

1950'li, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Latin Amerika'da, Asya'da ve Afrika'da bir taraftan anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşları, diğer taraftan silahlı-silahsız sosyalist-komünist hareketler ortaya çıktı. Üç kıta da bu dönemde anti-emperyalist silahlı ayaklanmalarla kaynıyordu. Ancak, bu hareketlerden hiçbiri, ABD'deki Amerikalılara yönelik saldırılara girişmedi. Silahlı propaganda eylemleri yapanların amaçları ABD vatandaşlarına, yurtdışı temsilciliklerine ve şirketlerine büyük zararlar vermek değildi; bu eylemler aracılığıyla seslerini ve düşüncelerini daha geniş bir kamuoyuna duyurmaktı. Genellikle kullanılan yöntemler de uçak kaçırma veya rehine almaydı. ABD'nin yurtdışı temsilciliklerine ve ABD şirketlerine yönelik bombalı saldırılar da büyük can kaybına yol açmıyordu.

1980'li yıllarda bu tablo değişmeye başladı. ABD'nin 1947 yılından itibaren siyonist İsrail'e büyük destek vermesi ve siyonist İsrail'in bölgede uyguladığı baskılar, Ortadoğu'da ABD karşıtlığını geliştirdi. 1979 yılından itibaren Afganistan'da Sovyet işgaline karşı ABD'nin göreve çağırdı çağdışı güçler, insanlığın tüm çağdaş değerlerine saldırırken, ABD'yi de bu kefeye koydular ve sorgulamaya başladılar. Afganistan'da, Bosna'da ve Çeçenistan'da çeşitli ülkelerin çağdışı güçleri birbirleriyle tanıştı, aynı safta savaştı ve internet üzerinden haberleşmeye, örgütlenmeye ve saldırı planlamaya başladı. Afganistan'da ABD'nin her türlü desteğiyle ortaya çıkan insanlık düşmanları, 1990'lı yıllarda silahlarını ABD'ye çevirmeye başladı.

¹ Collier, E.C., "Instances of Use of United States Forces Abroad, 1798-1993," www.history.navy.mil/wars/foabroad.htm.

1991 Körfez Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, 26 Şubat 1993 günü New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik bombalı saldırı bir dönüm noktasıdır. ABD ilk kez kendi topraklarında bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. ABD derhal güvenlik sistemini gözden geçirmeye başladı. "Küresel terörizm" konusunda önemli raporlar yayımlandı. Örneğin, FBI tarafından 2000 yılında yayımlanan "Terörizmin 30 Yılı, Birleşik Devletler'de Terörizm - 1999"² raporu son derece önemli ve doğru saptamalar içermektedir. Rapora göre, propagandaya yönelik eylemlerin yerini, daha az sayıda ve tahrip gücü yüksek saldırılar almıştır. Biyolojik ve kimyasal silahlar kullanılabilir. Katı örgüt yapıları yerine, belirli bir eylem temelinde biraraya gelmiş "gevşek federatif örgütlenmeler" daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Rapora göre, "terörizm", bir amaca yönelik bir araç olmaktan çıkmakta, yol açtığı büyük tahribatla, kendisi bir amaç haline gelmektedir. İletişim ve savaş teknolojilerindeki gelişmeler, bir dönem silahlı propaganda amacıyla yapılan eylemleri, savaşın kendisi haline getirmektedir.

26 Şubat 1993 bombalaması, yolaçtığı sınırlı tahribatla uyarı işlevi gördü. 11 Eylül 2001 eylemleri ise, 3300 dolayında Amerikalının ölümüne neden olarak, şok etkisi yarattı. ABD 1950'li, 1960'lı, 1970'li yıllarda korkmuyordu. Bu dönemde savaşlarda kazanıyordu veya kaybediyordu. Ancak ABD korkmuyordu.

ABD şimdi korkuyor. Korkuyu yaratanlar sosyalistler, komünistler, ulusal kurtuluş savaşçıları değil; çağdaş teknolojiden ve silahlardan yararlanan çağdışı insanlık düşmanları. Bugün Latin Amerika sessiz; Afrika sessiz; Asya sessiz. Ama ABD'nin yarattığı Frankeştayn, çağdaş teknolojileri kullanarak, yüzlerce kez başka ülkelerde askeri operasyon yapan ABD emperyalizminin ikiz kulelerine ve Pentagon'una saldırıyor; 19 vahşi 11 Eylül 2001 günü, maket bıçaklarıyla dört uçağı kaçırıyor ve yaklaşık 3300 kişiyi öldürerek ABD'nin bağına bir hançer saplıyor³.

Topraklarında ilk kez savaş yaşayan ABD şimdi korkuyor. Büyük Ortadoğu Projesi'nin temelinde petrol, doğalgaz ve bor kaynaklarına el koyma, Avrasya'ya hakim olma çabaları tabii ki belirleyici. Ancak bu politikada, çağdaş teknolojiler kullanan günümüz Frankeştayn'larına karşı "ılımlı İslam" adı altında kendi denetimi altındaki cemaatleri etkili kılmaya çalışan ABD'nin bu korkusunu anlamakta yarar var.

² US Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, **30 Years of Terrorism, A Special Retrospective Edition, Terrorism in the United States - 1999, 2000.**

³ Secretary of State and Coordinator for Counterterrorism, **2001 Patterns of Global Terrorism, 2002, s.17.**