

EMPERYALİZM, KÖY HİZMETLERİ, SSK

Aydınlık Dergisi, 31 Ekim 2004

Yıldırım Koç

Türkiye'nin, halkımızın, işçi sınıfımızın bugün en büyük iki düşmanı, ABD emperyalizmi ve AB emperyalizmidir. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün, NATO'nun patronları bunlardır. Japon emperyalizmi henüz dünya ölçeğinde iddia sahibi değildir.

ABD emperyalizmi, ağırlıklı iki nedene bağlı olarak Türkiye'ye gereksinim duyuyor. Dünyadaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının büyük bölümünü barındıran Körfez Bölgesi'ne ve Hazar Havzası'na askeri müdahale için büyük ve istediği gibi kullanabileceği bir askeri üsse gereksinimi var. 1993 yılından sonra radikal İslamcı hareketler ABD açısından önemli bir tehdit oluşturmaya başladı. 11 Eylül saldırısı ABD açısından gerçekten önemli sorunlar yarattı. ABD, tüm çabalarına karşın, Arap ülkelerinde, İran'da ve Pakistan'da, Humeyni'nin ifadesiyle, "ABD İslami" yaratamadı. Bu konudaki umudunu Türkiye'ye bağladı. İnternet üzerinde erişilebilen CIA, Pentagon ve bağlantılı enstitülerin raporları okunduğunda, bu tablo çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. ABD, birinci amaç için Türkiye'yi kullanamadı. İkinci amaç için de çok umutlu değil. Ancak, Türkiye'nin bir bölümünü koparıp, Ermenistan-İsrail-Kürdistan üçgenini yaratabilirse, her iki açıdan da önemli bir üsse kavuşmuş olacak. ABD, bu nedenlerle, Türkiye'yi parçalamak, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu kendi denetimi altında bir yeni yapılanmaya dönüştürmek istiyor.

AB emperyalizmi ise Karadeniz'i, Marmara'yı, İstanbul'u, Ege'yi ve Akdeniz'i istiyor. Buralar, ülkemizin göreceli olarak gelişmiş, halkı dış ilişkilere daha açık bölgeleri. Ayrıca, böylece sorunlu ülkelerle de sınır oluşmuyor. Misyonerlerin faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler de buralar, yabancıların toprak alımlarının odaklandığı yerler de (Yabancılar bir de GAP bölgesinde geniş araziler alıyor).

Köy Hizmetleri ve SSK'nın bu işlerle ilgisi ne?

Güneydoğu ve Doğu'yu ABD emperyalizmi, diğer bölgeleri AB emperyalizmi sömürgeleştirmek istiyor. Neredeyse bir paylaşım ve işbölümü yapmışlar. Bunu gerçekleştirmenin yolu mevcut yapıyı eyaletleştirmekten, halkla ulus devlet arasındaki ilişkileri iyice zayıflatmaktan ve yerel güç odaklarının emperyalizme bağımlılığının güçlendirilmesinden geçiyor. Kamu Yönetimi Reformu adı altında getirilen paketin amacı buydu. Bu paketi tezgahlayanlar ve/veya destekleyenler de ABD emperyalizmi, AB emperyalizmi, IMF, Dünya Bankası, OECD, Soros, TÜSİAD, TESEV, TOBB, Kürtçüler, Cumhuriyet düşmanı irticacı güçler, hainler ve bazı saflar.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, halkımızın yüzde 40'ına yakın bir bölümüne hizmet götürür. Bu hizmeti, merkezi idarenin bir parçası olan Köy Hizmetleri Gn.Md. götürdüğünde, halkın tepkisi, "Allah devletimden razı olsun" biçimindedir. Bu hizmeti, yerel güç odaklarının denetimindeki il özel idaresi götürdüğünde, halkın tepkisi "Allah aşiret reisinden, cemaat reisinden, mafya babasından, fabrikatörden veya tüccardan razı olsun" biçiminde olacaktır. Maliye Bakanlığı'nın internetteki sitesinde her ile devletin yaptığı harcamalarla o ilden tahsil edilen vergilere ilişkin veriler verilmektedir. İllerin büyük çoğunluğunda devletin yaptığı harcamalar, tahsil edilen verginin birkaç katıdır. Görevler il özel idarelerine devredilince, illerin vergi gelirleri yetmeyecek, bu koşullarda emperyalist "yardım" devreye girecektir. O zaman da, "Allah Amerikalılardan razı olsun, Allah Fransız dostlarımızdan razı olsun" dönemi başlayacaktır. Sömürgeleşme böylece tamamlanacaktır.

SSK sağlık tesislerini Sağlık Bakanlığına devredenler, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatını tasfiye edecek, devlet hastanelerini ve SSK hastanelerini belediyelere veya il özel idarelerine devredeceklerdir. Daha sonra da özelleştirme gelecektir. Cezayir'de devletin sağlık hizmeti çökertildikten sonra ortaya çıkan boşluğu irticacı güçlerin sağlık hizmeti sunan birimleri doldurmuştur. Filistin'de terör örgütü Hamas'ın ve Mısır'da terör örgütü Müslüman Kardeşler'in de çok gelişmiş alternatif sağlık hizmeti ağları vardır. Günümüz Türkiye'sinde de devlet hastaneleri ve SSK hastaneleri yetersiz kılınırken, cemaat hastaneleri güçlenmektedir. SSK'ya yönelik saldırının arkasında da, hem özelleştirme yoluyla ulusötesi ilaç ve hastane tekellerinin sömürsünün artırılması, hem de, Humeyni'nin ifadesiyle, "ABD İslami"nin etkili kılınması çabaları yatmaktadır.

Köy Hizmetleri'nin kapatılmasına ve SSK sağlık tesislerinin devredilmesine karşı çıkmak, ABD ve AB emperyalizmine karşı çıkmamanın, vatani savunmanın ayrılmaz parçasıdır.