

# ABD İŞÇİ SINIFI YİNE BUSH'U SEÇTİ

Aydınlık Dergisi, 14 Kasım 2004

Yıldırım Koç

ABD seçimleri 2 Kasım günü yapıldı. ABD işçi sınıfı, Cumhuriyetçilere ve Bush'a oy verdi. Ayrıca, alternatif durumundaki Demokrat Parti ve Kerry de çok farklı politikalar önermiyordu.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı işçi sınıfından oluşmaktadır. ABD'de bir kişi başkan seçildi mi, bu kişi işçi sınıfının oylarını almış demektir. ABD işçi sınıfının yüzde 10'undan az bir bölümünü örgütlemiş bulunan AFL-CIO, seçimlerden önce Kerry lehinde bir kampanya sürdürdü. Ancak başarılı olamadı.

Seçimler anti-demokratik bir ortamda mı yapıldı? Hayır. ABD burjuvazisi, iktidarını sürdürürebilmek için anti-demokratik seçimlere gereksinim duymayacak kadar kendinden emin bir çizgi izliyor.

Peki, o zaman ABD işçi sınıfı cahil mi, bilgisiz mi, bilinçsiz mi, yeni işçileşmiş bir kitle mi, biraz salak mı?

ABD vatandaşları genellikle derli toplu, akıllı, mantıklı insanlardır; ancak büyük çoğunluğu dünyadaki gelişmelerle yeterince ilgilenmezler ve politika konuşmayı ve tartışmayı pek sevmezler. Buna karşın, deneyimli ve çıkarlarını çok iyi bilen işçilerdir.

Peki, ABD sermayesinin hakim olduğu kitle iletişim araçları, ABD işçi sınıfını aldatıyor olamaz mı?

Tabii ki aldatmaya çalışıyor. Ancak, eğer bu insanların hayatlarından şu yada bu ölçüde memnun olmasalar, kitle iletişim araçlarının etkisi sınırlı kalır. Demek ki, bu insanlar hayatlarından önemli ölçüde memnunlar.

Peki, ABD işçilerinin büyük bölümü hayatlarından niçin memnun?

ABD sermayesi kendi ülkesinin işçilerini sömürüyor; ancak ABD işçilerinin çok büyük bölümü, ABD'nin emperyalist politikalarından yarar sağlıyor. ABD emperyalizmi saldırdıkça, silah endüstrisindeki yüksek ücret getiren iş olanakları artıyor. ABD emperyalizmi etkisini artırdıkça, ABD işçileri ve sanayicileri, diğer ülkelerden petrolü, hammaddeleri ve imalat sanayii ürünlerini daha ucuza alıyor. ABD tekelleri dünya ölçeğinde yüksek karlar elde edince, bu şirketlerin ödedikleri vergilerin bir bölümü sosyal devlet harcamaları olarak işçi sınıfına aktarılıyor. ABD tekelleri başarılı oldukça, ABD'de iş olanakları artıyor. Ayrıca, ABD işçilerinin önemli bir bölümü doğrudan doğruya veya emekli fonları aracılığıyla (az miktarda da olsa) hisse senedi sahibi. Ücreti ve toplam geliri çalıştığı şirketin karıyla bağlantılı kılınmış birçok işçi de var.

ABD kaynaklı sermayenin kar kaynağı yalnızca artık-değer olsa, bu ülkede sınıf mücadelesi ön plana çıkacak. Ancak günümüzde ABD kaynaklı sermayenin asıl kar kaynağı, kendi ülkesinde el koyduğu artık-değere ek olarak, ürünlerini tekel karlarıyla satması, girdilerinin önemli bir bölümünü değerinin altında fiyatlarla satın alması, az gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarını yoğun bir artık-değer sömürüsüne maruz bırakması ve az gelişmiş ülkelere borç vererek ve döviz kuru operasyonlarıyla büyük gelirler elde etmesidir.

Bunlara ve benzeri nedenlere bağlı olarak, ABD işçileri, ABD'nin emperyalist politikalarını destekliyorlar. Bu desteğin en son örneği de, uluslararası hukuku çiğneyerek Irak'a saldıran ve onbinlerce Iraklı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kesimlerin temsilcisi Bush'un yeniden seçilmesidir. Rakip aday Kerry'nin bu konuda farklı bir politikasının olmaması da doğaldır.

Peki, ulusötesi şirketlere karşı ABD işçileri ile az gelişmiş ülkelerin işçileri arasında bir dayanışma gelişemez mi?

Gelişmiyor. ABD işçi sınıfı, ulusötesi şirketlerin politikalarına karşı, az gelişmiş ülke işçileri veya halklarıyla işbirliği yapmak yerine, ABD devleti ile işbirliği yapmaya ve ulusötesi şirketlerin ABD'ye yatırım yapıp ABD'de vergi vermesini sağlamaya çalışıyor.

ABD işçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesini geliştirmenin tek yolu, ABD emperyalizmini dünya ölçeğinde geriletmektir. ABD emperyalizmi geriletilmeden, ABD sermayesinin kendi ülkesinde bir burjuva proletarya yaratma olanakları elinden alınmadan, ABD'de sınıf mücadelesi ve enternasyonalist anlayış kesinlikle gelişmeyecektir.

ABD işçi sınıfı özgür seçimlerde Bush'u seçti. Bu, bilinçli ve ABD işçi sınıfının kısa vadeli çıkarları ile uyumlu bir tercihtir. Küreselleşme karşıtlığına ve emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının desteğine umut bağlayanlara sormak gerek: Bu işçi sınıfıyla mı IMF'ye, Dünya Bankası'na, ABD emperyalizmine, AB emperyalizmine karşı mücadele edeceksiniz? Hadi canım sen de.