

# YAHU, NEREDE ŞU ULUSLARARASI DAYANIŞMA?

Aydınlık,6 Mart 2005

Yıldırım Koç

SEKA ve TEKEL işçileri direniyor. SEKA işçileri 19 Ocak 2005 tarihinden beri İzmit işyerini işgalleri altında tutuyor. TEKEL işçileri de, çeşitli fabrikaları kısa sürelerle işgal ettiler; çeşitli mitingler düzenlediler.

Günümüzde Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin önünde iki seçenek vardır. İşçi sınıfımız ya umudunu Avrupa'nın, ABD'nin ve Japonya'nın işçilerine bağlayacak; ya da ülkemizdeki ulusalçı anti-emperyalist güçlere. Azgelişmiş ülkelerin işçi sınıfı hareketi henüz uluslararası dayanışmada etkili katkılar sağlayamıyor. Ayrıca, uluslararası sendikacılık hareketine hakim olanlar, emperyalist ülkelerin sendikaları.

Hem emperyalist ülkelerin sendikalarıyla, hem de ülkemizdeki ulusalçı anti-emperyalist güçlerle aynı anda ittifak sağlanamaz mı?

Hayır. Emperyalist ülkelerin sendikaları ve onların belirleyici olduğu uluslararası sendikacılık hareketi, Kıbrıs, azınlıklar ve benzeri konularda emperyalist ülkelerin politikalarını destekliyor. Ayrıca, bu kuruluşlar anti-emperyalist değil.

Benim tercihim yıllardır belli. Ancak, umutlarını uluslararası işçi sınıfı hareketine bağlamış olanlara bir kez daha hatırlatmakta yarar var.

SEKA direnişine uluslararası bir destek geldi mi? SEKA işçilerinin örgütlü bulunduğu Selüloz-İş Sendikası, küresel sendika federasyonlarından ICEM'e üyedir. ICEM Genel Sekreteri 10 Şubat 2005 günü Türkiye'ye geldi ve İzmit mitingine katıldı. ICEM'e bağlı sendikaların dünya ölçeğindeki işyerlerinde açık bir işgalin sürdüğü belki tek yer SEKA. 14 Şubat'ta da, ICEM'in internetteki sitesine bu konuda bir haber kondu. Haberde, ICEM'in Selüloz-İş'in iş olanakları için sürdürdüğü mücadeleyi desteklediği belirtildi. Ancak bunun ötesinde, yani "laf"ın ötesinde bir uluslararası dayanışma söz konusu değil. TEKEL işçileri için durum daha da kötü. Bildiğim kadarıyla, herhangi bir uluslararası örgütten turistik gezi olsun diye bile gelen yok.

Peki, SEKA'yı işgal eden işçileri kimler ziyaret etti? Sayın Ecevit'ten Sayın Perinçek'e, Sayın Recai Kutan'dan esnafa, çeşitli yörelerin sendikalarından demokratik kitle örgütlerine, vatanını seven ve emeğe saygı duyan herkes SEKA direnişçilerini ziyarete geldi.

TEKEL direnişinde ve mitinglerinde de benzer bir durum yaşandı. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Malatya mitinginde çeşitli işkollarındaki işçilerin yanı sıra tütün üreticileri, çeşitli demokratik kitle örgütleri ve siyasal partiler vardı. 27 Şubat 2005 günü Tokat'ta yapılan mitingde ise İşçi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Emeğin Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, çeşitli demokratik kitle örgütleri, esnaf, belediye başkanları, vatanını seven ve emeğe saygı duyan insanlarımız katıldı.

SEKA işçilerinin örgütlü olduğu Selüloz-İş Sendikası, Avrupalılara hoş görünmek için Kıbrıs konusunda Rum tezlerini savunsa ve Türkiye'de azınlıklar yaratsa, bu ilgiyi görür mü?

TEKEL işçilerinin örgütlü olduğu Tekgıda-İş Sendikası, emperyalistlerle çıkar ortaklığı içindeki emperyalist ülke işçilerinin örgütleri aracılığıyla Avrupa Komisyonu'ndan üç-beş Euro alabilmek için ulusal çıkarlarımızla temelden ters düşen bir politika izlese, Irak'taki Amerikan işgalini desteklese, halkımızın her kesiminden bu desteği alabilir mi?

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, ya emperyalistlerle çıkar birliği içindeki Avrupa Birliği, ABD ve Japon işçi sınıflarına yaranmak için, emperyalistlerin Türkiye aleyhinde oluşturduğu politikaları destekleyecektir; ya da halkımızın desteğini de alabilmek amacıyla doğru olanı yapacaktır; anti-emperyalist, ulusalçı ve emekten yana bir ittifak kurmaya çalışacaktır.

SEKA ve TEKEL direnişlerinin öğrettiklerinden biri de bu seçeneklerin hangisinin doğru olduğudur.