

BU BELAYI DA AŞACAĞIZ

Aydınlık Dergisi, 9 Ekim 2005

Yıldırım Koç

Türkiye, 3 Ekim'i 4 Ekim'e bağlayan gece başlayan Avrupa Birliği'ne katılım görüşmeleri ile, sömürgeleştirilme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Avrupa Birliği'ne girebilmek için, yapılacak 71 oylamada 25 ülkenin oybirliğine, son oylamada da çoğunluğuna ihtiyacımız olacak.

Katılım görüşmeleri 35 başlık altında sürdürülecek. Her bir bölümün görüşülmesinin başlangıcında ve sonuçlandırılmasında 25 ülkenin oybirliğiyle vereceği karar zorunlu. Diğer bir deyişle, 70 kez oylama yapılacak. Bunların birinde tek bir ülke bile olumsuz oy kullansa, görüşmeler o üye ikna edilene kadar duracak. Bütün bu engelleri aştığımızı varsayalım. 25 ülkenin her birinde Türkiye'nin katılımı oylanacak. Bu oylama bazı ülkelerde parlamentolarda yapılacak. Bazı ülkeler ise referanduma başvuracak. Tek bir ülkede bile oylamada olumsuz karar çıkarsa, üyelik olanaksız. Bunların hepsinin sonrasında da, Avrupa Parlamentosu'nda son bir oylama yapılacak. Avrupa Parlamentosu, her konuda Türkiye aleyhinde aldığı kararlarla ünlü bir organ. Burada da salt çoğunlukla olumlu sonuç alınması gerekiyor.

Avrupa Birliği emperyalizminin elinde bu kadar çok engelleme olanağı var. Bu olanakları başarılı bir biçimde kullanacaklar ve almayı umdukları tavizlerle Türkiye'yi sömürgeleştirmeye çalışacaklar.

Tablo çok kötümser. Ancak bu Avrupalılar gözüktükleri kadar akıllı değillerdir. Sabırlıdırlar; ancak tarih bilincinden yoksundurlar. Ayrıca Türk milletini (Atatürk'ün ifadesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkını) pek kavrayabildikleri de söylenemez. Her düzeydeki Avrupalılarla epey haşır neşir olmuş biri olarak bazı gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Emperyalizmin Türkiye'yi parçalama ve sömürgeleştirme çabaları giderek yoğunlaşmaktadır. Avrupalı ve ABD'li emperyalistler, üzerinde oynadıkları bu kitleyi tanımak için kendi yöntemleriyle toplumsal ve siyasal yapı araştırmaları yapmakta ve yaptırmaktadır. Kullandıkları yöntemler diğer ülkelere ve biraz da kendi yapılarına göre biçimlendirilmiştir. Ancak bu Türkler çılgındır. Genlerimiz ve kültürümüz, binlerce yılın zengin birikimine sahiptir. Anadolu insanının yapısını, davranış kalıplarını, tepkilerini, duygularını, duyarlılıklarını bir yabancıya anlayabilmesi ve kavrayabilmesi olanaklı değildir. Sömürgeci kafayla bunu anlayamadıklarından kritik noktalarda önemli hatalar yaparlar.

Emperyalist ülkelerin hakim sınıfları, dünyayı sömürürken elde ettikleri kaynakların bir bölümünü kullanarak, kendi halklarını yanlarına almışlardır. Ancak bunu yaparken, halklarını terbiyeli köpeğe dönüştürmüşlerdir. Bu ülkelerde hayat monotonlaşmıştır. Avrupa'da, Amerika'da kapitalizm, kendi mantığı içinde çok iyi işleyen mekanizmalar yaratmıştır. Ancak bu nedenle de insanların sorun çözme yeteneğini köreltmıştır. Avrupalı veya Amerikalı, beklenmedik bir durum karşısında apışıp kalır. Bizim hayatımız ise sürekli sorunlarla boğuşmakla geçtiğinden, biz sorun çözmede ustayız; belalarla baş etmeye alışkınız.

Bizim hayatımız yokluklarla geçtiği için, biz kısıtlı ve sınırlı imkanlarımızla "idare etmede", "bulup buluşturmada" da ustayız. Arabasının karbüratörü delindiğinde usta beklemek yerine deliği incirle tıkayan insanımız, emperyalizme karşı mücadelede yeni araçlar, biçimler, yöntemler geliştirebilir. Nitekim geçmişte geliştirmiştir de.

Sıradan bir Avrupalı veya Amerikalı politikayla ilgilenmez. Hatta bazı bölgelerde politikadan söz etmek ayıplanır. Biz ise, rakı masasında bile politika konuşan, söze "yahu, n'olacak bu memleketin hali" diye başlayan bir milletiz. Demokrasi, rehavet içindeki emperyalist ülkelerde değil, politikaya katılımın doğal ve sorunların çözümü için zorunlu olduğu bizim gibi ülkelerde gelişebilir.

Avrupalı ve Amerikalı'nın canı tatlıdır. Biz ise pire için yorgan yakarız. Gözümüz karadır. Değerlerimiz için gözümüzü budaktan sakınmayız.

Avrupalı ve Amerikalı, durgun göllerdeki sazlar gibidir. Bizim ulusumuz, hırçın suların alabalıklarıdır.

Hainimiz biraz çoktur. Biraz da köylü gerçekçiliğimiz vardır; yaşamadan öğrenmeyiz. Ama yaşayınca da öğreniriz; gerekeni yaparız.

Halkımız şimdi Avrupa Birliği'ni öğreniyor. Emperyalistlerin denetimindeki kitle iletişim araçları bu süreci engelleyemez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Göze sürülen balçığın etkisi ise insanın canı yanana kadardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatanımıza, ulusumuza saldırılar, ekmeğimize de saldırmaktadır. Avrupa Birliği emperyalizminin talepleri ve dayatmaları, insanlarımızın hayatının her alanını cehenneme çevirmektedir.

Avrupa Birliği emperyalistleri, sömürgeci gelenekleriyle, tezgah kurmakta ve bir stratejiyi adım adım uygulamakta gerçekten çok başarılıdır.

Ama karşılarında 19. yüzyılın Afrikalıları yok. "Türk milleti, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı" var. Biz çılgınız. Çılgınlığımızı geçmişte gösterdik. Yine göstereceğiz. Hainlerin bizi soktukları bu kurt kapanından yine kurtulacağız. Emperyalizmi yine yeneceğiz.