

AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA NOTLAR

Aydınlık Dergisi, 23 Temmuz 2006

Yıldırım Koç

Avrupa Birliği tartışmaları sırasında bazı kişilerin tartışmasız doğrularmış gibi dile getirdikleri bazı gerçekdışı iddialar var. Bunların bazılarına değinmek istiyorum.

Avrupa, “medeniyet”i mi temsil ediyor?

Hayır. İnsanlık tarihinin en büyük iki savaşı (Birinci ve İkinci Dünya Savaşı) Avrupa’da çıktı. Tarihin en acımasız katliamlarını Almanlar yaptı. İtalyan faşistleri Habeşistan’da zehirli gaz kullandı. Sömürgeci İngiltere, yüz milyonlarca insanı sömürdü, ezdi. Sömürgeci Fransa, Vietnam’da ve Cezayir’de binlerce kişiyi işkencede öldürdü. Sömürgeci Belçika onyıllar boyunca Afrika’da katliamlar yaptı. Sömürgeci Hollanda’nın Endonezya sicili de en az o kadar kirlidir.

Avrupa’daki insan ilişkileri insancıl mıdır?

Avrupa ülkelerinde bireycilik hakimdir. İnsanlar, çocukları belirli bir yaşı aştığında ve evde kalmaya devam ettiğinde ondan kira isteyebilir. Uyuşturucu yaygındır. Lozan’da bir kamu tuvaletinde, uyuşturucuda kullanılan enjektörlerin atılacağı özel bir kutu görmüştüm. Sanki, “uyuşturucu kullanmak sorun değil, ama çevreyi kirletmeyin” diyorlardı. Bazı Avrupa ülkelerinde uyuşturucu serbestçe satılıyor ve kullanılıyor. Boşanmalar yaygın. Bebeklerin önemli bir bölümü, tek ebeveynli ailelere doğuyor. İntiharlar artıyor. Yaşlılar evlerinde yalnız ölüyor; bu sorunu çözmek için insan ilişkilerini geliştirmiyorlar, bakım sigortası adıyla yeni bir sigorta kuruyorlar.

Avrupa “demokrasi”nin merkezi mi?

Köleci Yunanistan nasıl demokratsa, Avrupa da o kadar demokrattır. Sömürgeci kafa nasıl demokrasi yandaşı olabilir, dünyaya demokrasi yayabilir? IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla tüm az gelişmiş ülkelerde ulusal egemenliği ve demokrasiyi ayaklar altına alan bir emperyalist gücün demokratlığından nasıl söz edilebilir? Dünyanın en gerici ve çağdışı diktatörlüklerini işine geldiği zaman destekleyenler Avrupa ülkeleri değil midir?

Avrupa “barışçı” mıdır?

Dünyanın en büyük silah tekelleri Avrupa’da ve ABD’dedir. Silah tüccarlarının, savaş kışkırtıcılarının barışseverliğinden nasıl söz edilebilir? Bazı Avrupa işçi örgütleri bile silah sanayinin gelişmesini açıkça savunmaktadır.

Avrupa “güçlü” müdür?

Hayır. Avrupa, bir kere, askeri teknoloji açısından zayıftır. Ayrıca, daha ortak bir savunma ve dış politika geliştiremediler; birbirleriyle didişip duruyorlar; Avrupa Birliği ordusu biçimlenemedi. Ekonomik olarak giderek zayıflıyorlar; ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti ile rekabet edemiyorlar. Rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan Lizbon stratejisi başarısız kaldı. Enerji kaynakları açısından Rusya’ya ve Ortadoğu’ya bağımlılar. Nüfusları yaşlanıyor; bunun sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki baskısı artıyor. Halkları refaha alışmış, rehavet içinde ve sıkıntıya gelemiyor.

“Avrupa sosyal modeli” ne?

Avrupa sosyal modeli ise, emperyalizmin yağma ve sömürsünden işçi sınıfına da sofraya kırıntıları dağıtan bir sistemdir.

Avrupa emperyalizmi, “tek dişi kalmış canavar”dır. Erkeği ölmüş, tek başına kalmıştır; onun için saldırganlaşmaktadır. Yaşlanmış, dişleri dökülmüş, yalnızca bir dişi kalmıştır, zayıftır. Zayıflık ve saldırganlık, Avrupa Birliği’nin sonunu getirecektir.