

# ABD'YE KARŞI NE YAPMALI?

Aydınlık Dergisi, 3 Eylül 2006

Yıldırım Koç

ABD silahlı kuvvetlerinden emekli Albay Ralph Peters'ın ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde 2006 yılı Temmuz ayında yayımlanan yazısında yer alan haritanın ve değerlendirmelerin tartışmaları Türkiye'ye yansımıştı ki, İsrail'in Lübnan'a saldırısı başladı ve ABD Dışişleri Bakanı Rice, Ortadoğu'da sınırların değişmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Bugün öncelikle tartışılması gereken konu, ABD'nin Türkiye'yi kullanma ve/veya parçalama niyeti değildir. Bu kötü niyet açıktır. Tartışılması gereken, ABD'nin bu niyetini hayata geçirmek için hangi araçları ve yöntemleri kullanacağı ve bunlara karşı nelerin yapılması gerektiğidir.

Bugün ABD'nin Türkiye'deki müttefikleri Kürt milliyetçileri, Humeyni'nin ifadesiyle "Amerikan İslamcılar" ("ılımlı İslamcılar") ve satılmış hainlerdir.

Her toplumsal kesimde satılmışlar ve hainler vardır. Bunların bir bölümü bir ABD gezisi, bir bölümü çocuğunun ABD'de eğitim görmesi, bir bölümü para, bir bölümü bürokraside veya kendi siyasi hareketinde yükselmeye yardım sağlanması karşılığında ABD emperyalizminin hizmetindedir. Çeşitli yerlerdeki hainlerle ve Amerikan ajanlarıyla uğraşmak güvenlik güçlerimizin görevidir. Ancak herkesin bu konuda kuşku duyduğu kişilerle ilişkilerinde dikkatli olması gerekir.

Eğer Türkiye'yi koruma görevini üstlenenler arasında hala Soğuk Savaş döneminin ittifaklar politikasını sürdürenler ve ilişkilerini anti-komünizm temelinde düzenleyenler varsa, onların anlayışlarının değiştirilmesi de gerekmektedir. Bölücü terör örgütü ile mücadele eden herkes, karşılarındaki gücün gerçekte ABD ve AB emperyalizmi olduğunu bilmektedir.

Amerikan ajanlarının kullandığı kesimlerin saptanması, teşhir edilmesi ve çalışmalarının önlenmesinde herkesin görevi vardır. Bu çerçevede, Soros ve Açık Toplum Enstitüsü gibi kuruluşlarla ilişkide bulunanlar belirlenmeli ve kamuoyuna duyurulmalıdır. Dünya Bankası'ndan, çeşitli elçiliklerden, yabancı vakıflardan, Avrupa Komisyonu'ndan "proje" adı altında para alanlar belirlenmelidir. Bu kişilerin yabancı güçler için (istemeden veya bilerek) bilgi derleyen ve değerlendiren çalışmalar yürütmeleri engellenmelidir.

Büyük sermayeli şirketlerin büyük bölümü, yabancı şirketlerle ekonomik ilişkiler içindedir. Bu ilişkilerin emperyalist güçler tarafından kötü amaçlarla kullanılması önlenmelidir.

Türkiye'nin en büyük gücü, devlet – millet bütünleşmesi ve Atatürk'ün tanımıyla, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı" olan Türk milletinin bütünlüğüdür. Emperyalizm, bu bütünlüğü, yerelleşme ve özelleştirme saldırısıyla zayıflatmaya çalışmaktadır. Bu koşullarda, merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi ve devletçiliğin yeniden geliştirilmesi, emperyalizmin en güçlü silahını elinden alacaktır.

Bölücü haritalar yayınlanmıştır, yayınlanır da. Önemli olan, düşmanın araç ve yöntemlerini iyi kavramak ve bunlara karşı gereken önlemleri zamanında almaktır. Türkiye bunu yapacak güçte ve yetenektir. Bu konuda her toplum kesimindeki insana düşen görev büyüktür.

Bu haritaların yayınlanması nedeniyle paniğe kapılıp, "Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi ve ılımlı İslam konularındaki taleplerini yerine getirmezsek, Amerika bizi parçalayacak; bunu önlemek için ABD'nin bu isteklerini kabullenelim" gibi bir yaklaşıma savrulmak da son derece yanlıştır. Amerika, ölümü gösterip sıtmayı kabul ettirmeye de çalışıyor olabilir.

Yapılması gereken, emperyalizmin oyununa gelmemek, vatanseverliğin temel ölçütünün anti-emperyalistlik olduğunu içimize sindirerek hareket etmektir.