

KEMAL TÜRKLER VE “SÖMÜRÜCÜ AVRUPA”

Aydınlık Dergisi, 15 Nisan 2007

Yıldırım Koç

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, 24 Kasım 1970 günü bir demeç verdi. Demecin bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır:

“Ortak Pazar ile Türkiye arasında geçiş dönemine başlanmasını öngören protokollerin 23 Kasım 1970 günü Brüksel’de imzalanması ile, **Türkiye’nin sömürücü Avrupa’nın pazarı** haline getirilmesi için tezgahlanan plan son şeklini almış bulunuyor.

“Türkiye’nin Ortak Pazar’a girmesinin, başta Türk ekonomisi olmak üzere çeşitli alanlarda doğuracağı olumsuz etkilerin bilimsel olarak ispatlanmasına rağmen Türk hükümetinin geçiş dönemine, hem de 12 yıllık süreden önce girmeyi kararlaştırması, hakim çevrelerin ülkemizi süratle bir çıkmaza götürmekte nasıl ısrarlı olduklarının yeni bir delilidir.

“Türkiye Ortak Pazar’a girmeyi kabul etmekle, Anayasamızın öngördüğü ekonomik ve sosyal reformların yapılması yolunu hukuken ve fiilen kapamış bulunmaktadır. Artık Türkiye’nin kısa zamanda ağır sanayini kurarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması imkanları tamamen ortadan kaldırılmıştır. Artık Türkiye’nin dışa bağlı kapitalizmi, daha da bağlı hale gelecek, Türkiye’nin geri kalmışlığı daha da artacaktır.

“Türkiye’nin rekabet imkanları Ortak Pazar’a üye öbür ülkelerin rekabet imkanlarından farklı olduğundan, Ortak Pazar ile Türkiye arasındaki ilişkiler, tam bir ‘hakim ülke – tabi ülke’ ilişkileri haline gelecektir. Bu durumun doğal sonucu olarak, emek ihraç eden Türkiye, Ortak Pazar ülkelerinin en düşük nitelikte hizmetlerinde çalışan emekçi sınıfının sahibi; Ortak Pazar ülkeleri de bunları kullanan patron haline gelir.

“DİSK, başından beri Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılmasına karşı çıkmıştır ve bundan sonra da çıkmaya devam edecektir.

“DİSK, Türkiye’nin, Ortak Pazar’ın üyelerinin at oynatacağı bir sömürge haline getirilmemesi için sonuna kadar mücadele edecektir.” (Aktaran, Hasan Ceyhan, **Ortak Pazar ve Türkiye**, DİSK Yayınları No.14, İstanbul, 1974, s.4-5.)

Kemal Türkler, “**sömürücü Avrupa**” kavramını kullanıyor ve **“DİSK, Türkiye’nin, Ortak Pazar’ın üyelerinin at oynatacağı bir sömürge haline getirilmemesi için sonuna kadar mücadele edecektir”** diyor.

DİSK’in 12 Eylül öncesindeki diğer belgelerinde de Avrupa konusunda benzer değerlendirmeler var.

DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri 12 Eylül sonrasında büyük sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntılar unutulmamalı, bunlara sebep olanlardan hesap sorulmalıdır. Ancak, bugünkü DİSK ile 1970 yılının DİSK’i arasında çeşitli konularda önemli farklılıklar ve hatta çatışan yaklaşımlar söz konusu. Bunun da farkında olunması zorunludur. Bu konulardan biri de Avrupa Birliği’ne karşı takınılan tavidir.

1995 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği söz konusu olduğunda, DİSK’in o yıllarda genel başkanlığını yapan Sayın Rıdvan Budak Brüksel’e giderek Avrupa Parlamentosu’nun ilgili anlaşmayı onaylaması için çaba göstermişti. DİSK’in daha sonraki yöneticileri de Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler içinde oldular; Avrupa Birliği’nin hükümeti

konumundaki Avrupa Komisyonu'ndan doğrudan ve dolaylı olarak kaynak aldılar. Avrupa Birliđi'ni de "emperyalist" veya "sömürücü" olarak suçlamadılar.

DİSK'in 1991 sonrasındaki çizgisi, diđer bazı konularda olduđu gibi, Avrupa Birliđi konusunda da 1970'li yıllardakinden tamamiyle farklıdır. Kemal Türkler hayatta olsaydı, herhalde bu çizgiyi onaylamazdı. DİSK'in, işçi sınıfımızın benimsediđi bazı eylemlerine sahip çıkılırken, millici ve anti-emperyalist bu görüşlere de sahip çıkılması daha doğru olmaz mı?