

ATATÜRK DEVLETÇİYDİ, BUGÜNKÜ CHP ÖZELLEŞTİRMECİDİR. ATATÜRK PLANCIYDI, BUGÜNKÜ CHP PİYASACIDIR.

Aydınlık Dergisi, 10 Haziran 2007

Yıldırım Koç

Atatürk devletçiydi. Daha 1 Mart 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada şunları söylüyordu:

“Ekonomik politikamızın önemli amaçlarından biri de genel yararı doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve iktisadi teşebbüslerin, mali kudretimizin ve teknolojimizin izni oranında devletleştirilmeleridir.”

Atatürk'ün devletçilik çizgisi tüm yaşamı boyunca devam etti. Atatürk, Cumhuriyet'in kurulmasının hemen sonrasında birçok alandaki yabancı işletmeyi millileştirdi ve devletleştirdi. Devletçiliğin 1937 yılında Anayasamıza konmasına kadar geçen süreçte, yaşamın her alanında devlet denetimi ve kamu işletmeciliği yaygınlaştırıldı.

Atatürk, devletçiliği geçici bir ekonomik politika olarak kabul etmiyordu. Atatürk için, devletçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden biriydi. Bu ilkeyi bu nedenle Anayasa'ya koydurttu.

Atatürk'ün, devletçiliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerinden biri olarak kabul etmesinin çeşitli nedenleri vardı. Sanayileşmenin yolu devletçilikten geçiyordu. Şeriatçıların ekonomik gücünü kırmak için devletçilik gerekliydi. Yabancıların ekonomideki etkilerini azaltarak siyasal bağımsızlığı güçlendirebilmek için devletçilik şarttı. Halkın refah düzeyini yükseltebilmenin, sosyal devleti inşa edebilmenin, devletle halk arasındaki bağları güçlendirebilmenin yolu devletçilikten geçiyordu. Farklı kökenlerden ve inançlardan insanlardan bir millet yaratabilmek için de devletçilik gerekliydi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti deniyordu; ancak bu milletin oluşturulabilmesi için yaşamın her alanında devletçilik zorunluydu. Özetle; devletçilik, Atatürk için geçici bir politika değildi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden biriydi.

Atatürk, devletçi olmanın yanı sıra, plancıydı da. Devletçiliğin ayrılmaz bütünleyicisi, plancılıktır. Atatürk, 1933 yılında Birinci Sanayi Planı'nı uygulamaya soktu.

Günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi ise devletçi değildir; özelleştirmecidir. Günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi, plancı değil, piyasacıdır.

CHP'nin özelleştirmeciliği, iç dinamiklerin ve gelişmelerin ürünü değildir; emperyalistlerin dayatmalarının sonucudur. Piyasacılık ise, ulusötesi tekellerin ve yerli tekeli sermayenin ekonomiye hakim olması demektir.

CHP Programı'nda özelleştirmecilik şu şekilde savunulmaktadır: “CHP, sınırlanan görev alanı dışında kalan tüm KİT ve iştiraklerini hızla özelleştirecektir.” (s.132) “CHP, özelleştirmenin hukuksal altyapısını oluşturacak; tüm özelleştirme girişimlerini TBMM kararına dayandıracak...” (s.133)

CHP Programı'nda “örgütlü pazar ekonomisi” başlığı altında şunlar yazılıdır: “Üretimde verimlilik, işletmelerde rasyonellik, ekonomide etkinlik ancak rekabet koşullarının oluşturduğu örgütlü pazar düzenlerinde sağlanabilir... Gerçek pazar ekonomisi, karşılıklı dengelerin korunabildiği, hak ve çıkarların demokratik bir süreçte savunulabildiği bir düzendir.” (s.113)

CHP'nin 1999 seçim bildirgesinde, özelleştirmeleri nasıl gerçekleştirecekleri anlatılmaktadır (CHP, **Çözüm 2000, Cumhuriyet Halk Partisi, Aydınlık Türkiye'nin Temeli**, s.6).

CHP'nin 2002 genel seçimleri için yayımladığı bildirmede de özelleştirme şöyle savunulmaktadır: "İhale, özelleştirme, imar planı kararları ve arazi tahsislerinin, hukuk, eşitlik ve saydamlık içinde gerçekleştirilmesini sağlayacağız." (CHP, **Güzel Günler Göreceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi 2002 Seçim Bildirgesi**, s.14) "Özelleştirme uygulamalarında, tekellerin yaratılmamasına, mülkiyetin tabana yayılmasına tüketicinin korunmasına, ulusal üretim kapasitesinin artırılmasına özen göstereceğiz." (s.45)

CHP'nin 2004 yerel yönetim seçimleri için yayımladığı seçim bildirgesinde de aynı yaklaşım korunmaktadır (CHP, **Türkiye'nin Aydınlık Yüzü: CHP, 2004 Yerel Yönetim Seçimleri**, s.63-66).

Atatürk devletçiydi; bugünkü CHP özelleştirmecidir. Atatürk plancıydı; bugünkü CHP piyasacıdır, sermayenin hakimiyetini savunmaktadır. Bugünkü CHP'nin Atatürkçülükle ilgisi yoktur; Atatürk karşıtı bir çizgidedir.