

SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE

Kutlu Sesleniş Dergisi, 2007, No.55

Yıldırım Koç

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP önemli bir başarı sağladı. 5 yıla yakın süredir iktidarda olan bir siyasi partinin oylarını artırabilmiş olması önemlidir. Ancak sorgulanması gereken, insanlarımızın tavrıdır.

Ulusumuz, emperyalizme karşı ilk başarılı bağımsızlık savaşını vermiş, mazlum milletlerin umudu ve önderi olmuştur. Dünyada ABD karşıtlığının en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Böylesi bir siyasi bilince sahip insanların yaklaşık yarısının, ABD'nin emperyalist Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu ileri süren, Diyarbakır'ın Büyük Ortadoğu Projesi'nin yıldızı olacağını açıklayan, ABD'nin politikalarıyla uyumlu davranmaya çalışan bir önderin ve partinin arkasından gitmesi, büyük bir çelişkidir.

Ulusumuz, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi parçalama girişimlerinin giderek daha fazla farkına varmaktadır. Avrupa Birliği'nin sicilinde, Türkiye'de azınlıklar yaratarak ulusumuzu bölme, halkımızı birbirine düşürme ve kırdırma, sözde Ermeni soykırım iddialarını destekleme, Kıbrıs'a göz dikme, bölücü terör örgütüne maddi ve manevi destekte bulunma yer almaktadır. Avrupa Birliği, AKP'yi desteklemektedir. Avrupa Birliği'ne giderek daha fazla tavır alan insanlarımızın yaklaşık yarısının AKP'ye oy vermesi de büyük bir çelişkidir.

Bölücü Kürt ırkçıları, "oyum ya dilime, ya dinime" tavrı içindedir. PKK, DTP'nin bağımsız adaylarının seçilme şansının bulunmadığı yerlerde AKP'nin desteklenmesi talimatını vermiştir. Bölücü terör örgütü milletimizin düşmanıdır. Milletimiz, bu düşmandan, her şehit cenazesinde daha da güçlenen bir kinle, nefret etmektedir. Ancak, insanlarımızın yaklaşık yarısı, düşmanının desteklediği bir siyasi partiye de oyunu vermektedir. Bölücü Kürt ırkçılarının bir bölümü, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve Türkiye'ye de yaygın bir biçimde el atmış bulunan Barzanicilerdir. Barzani de AKP lehine açıklamalar yapmıştır. Terörist olmayan bölücüler, en az terörist bölücüler kadar tehlikelidir. Terörist bölücüler, terörist gözükmeyenlerin uzantısıdır. Milletimizin yaklaşık yarısı, düşmanımız Barzani'nin güçlenmesini istediği bir siyasi partiye oy vererek, büyük bir çelişkiye düşmüştür.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ülkemizin menfaatleri birçok alanda birbirinin zıttıdır. Yunanistan, 1821 yılında beri, hep Türkiye'den toprak kopararak büyümüştür. Balkan Harbi döneminde yaşanan Yunan mezalimi unutulamaz. 1919-1922 döneminde Yunanlıların Anadolu'da yaptıkları zulüm de çok büyüktür. Kıbrıs'ta ise soydaşlarımız ve Türkiye aleyhinde 50 yılı aşkın süredir sürdürülen saldırılar da bilinmektedir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi yönetimleri AKP'den yanadır.

Tarikatlar ve cemaatler, milli kimliği zayıflatan örgütlenmelerdir. İnsanların giderek daha da milliyetçi, vatansever, yurtsever oldukları bir dönemde, tarikatlar ve cemaatlerin desteklediği AKP'nin bu kadar yüksek bir oranda oy alabilmesi de önemli bir çelişkidir.

AKP'nin niçin oy aldığı konusunda birçok yorum yapıldı ve yapılacak. Ancak önemli olan, bundan sonra ne yapılması gerektiğidir.

Milletlerin tarihlerinde duyarsızlığın, bilinçsizliğin, ufak hesapların öne çıktığı dönemler vardır. Bugün de öyle bir dönemi yaşıyoruz.

1919 yılında durum bundan çok mu farklıydı?

15 Mayıs'ta Yunanlılar İzmir'e çıktığında insanlarımız hemen direnişe mi geçti? Hayır. Bir kişi, yazılarında Hasan Tahsin takma adını kullanan Osman Nevres tek başına çatıştı, öldürebildiği kadar Yunan askeri öldürdü, kurşunu bitti. Anlatıldığına göre, pencereden onu izleyen yaşlı bir kadına, "Teyze ahirette şahidim ol, kurşunum bitti" diye bağırdı ve öylece şehit oldu. Cenazesini bir süre alan bile olmadı.

Yunanlıların İzmir'i işgali öncesinde şehrin bazı ileri gelenleri, İngilizlere gönderdikleri bir heyetle, şehrin Yunanlılar değil, İngilizler tarafından işgal edilmesini istedi.

Antep ve Maraş direnişlerinde de ilk başka ön planda olan milli birlik ve bütünlük değildi. Fransızlar, halkımızın üzerine, Fransız üniforması giymiş Ermenileri sürdüler. Ermeniler, geçmiş dönemin intikamını almak için saldırdıklarında akıl almaz bir vahşet uyguladılar. Fransız üniformalı Ermenilerin saldırısına karşı korunmaktan milli kurtuluş davasının bir parçası olmaya geçiş kolay olmadı.

Bugün de vatanımız emperyalizmin tehdidi ve saldırısı altındadır.

Emperyalizm, elindeki her türlü aracı kullanarak, Türkiye topraklarından Türkiye Cumhuriyeti'ni silmeye çalışmaktadır.

Ulusumuz bu seçimlerde ufak hesapları büyük hesapların önüne koymuştur; büyük hata yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, ulusumuzun bütünlüğünün ne kadar büyük tehditler altında olduğunu yeterince kavramamıştır.

Ulusumuz bu hatayı düzeltecektir.

Bizlere düşen görev, bir yabancı gücün hakimiyeti altında şerefsizce yaşamak yerine, gereken fedakarlığı göstererek şerefimizle yaşayabileceğimizi bıkmadan usanmadan sabırla anlatmaktır.

Besili ve ancak tasmalı köpekle aç kurtun hikayesi bilinir. Aç kurt, besili köpeğe önce imrenir; ancak boynundaki tasmayı görünce, özgürlüğü tercih eder. Artık tasmalı köpeğin besili olduğu dönemler de sona ermiştir. Tercih, aç ve tasmalı köpekle, özgür, bağımsız ve güçlü kurt arasındadır. Geleneğimiz ağır basacaktır.