

BATILI İŞÇİDEN TÜRK İŞÇİSİNE HAYIR GELİR Mİ?

Baran Dergisi, 28 Mayıs 2009

Yıldırım Koç

Halkımız her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin etkilerini en acı bir biçimde hissediyor. Esnafımızın ve çiftçimizin durumu perişan. Ancak bu kesimlerin tepkilerini toplu olarak dile getirme gelenekleri yok. Bu kesimlerin tepkisi, belirli aralıklarla yapılan seçimlerde sandığa yansıyor. Buna karşılık nüfusumuzun artık yaklaşık yüzde 65'ini meydana getiren işçilerin ve memurların birlikte davranma geleneği daha gelişmiş. Sendikaların birçok eksiği ve yanlışı var. Ancak yine de işçileri ve memurları harekete geçirebiliyorlar, büyük mitingler düzenleyebiliyorlar.

Mücadele ittifaklarla gelişir. Müttetikleri olmayan bir hareket yenilmeye mahkumdur.

Türkiye'de işçilerin ve memurların en önemli müttetiki kimdir?

Bizler gibi insanlar bu soruya hemen, "tabii ki Türkiye'deki esnaf-sanatkar, çiftçiler, vatansever tüm kesimler" diye cevap veririz. Gerçekten de Türkiye'de esnaf-sanatkarın, çiftçinin, işçinin, memurun, emeklinin, işsiz sorunlarının en önemli sorumlusu emperyalizmdir. Bu kesimlerin sıkıntılarına çare bulunması için, hep birlikte emperyalistlere karşı mücadele edilmesi şarttır.

Ancak sendikalarımızın bir bölümünde, Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Japonya'nın işçilerinden medet umanlar var.

Bu kişi ve kuruluşlar, "küresel saldırıya karşı küresel direniş" diyerek, dünyadaki tüm ülkelerin işçilerinin sorunlarının ve çıkarlarının ortak olduğunu ileri sürüyorlar. Dertlerinin dermanını da Batılı işçide arıyorlar. Buna da "enternasyonalizm" diyorlar.

Emperyalizmin olduğu yerde emperyalist ülkelerin işçileri ve sendikaları ne yapıyor? Gerçekten onlar da kendi sorunlarıyla Türk işçisinin sorunlarının aynı olduğunu mu düşünüyor? "Sorunlar aynıysa çözüm de aynıdır," diyerek, bizimkilerle dayanışma içine mi giriyor?

Yok böyle bir şey. Hiçbir zaman da olmadı zaten.

Öncelikle sorulması gereken soru şudur: Emperyalist ülkelerin işçileri, emperyalist sömürden pay alır mı, almaz mı?

Pay alır. Batılı işçi, emperyalist sömürüye ortaktır. Bunun da çok iyi bilincindedir. Avrupa işçileri, Avrupa patronlarına "sosyal ortağım" der. Ben ilk zamanlarda bu kavrama karşı çıkardım. Sonra hata yaptığımı anladım. Adamlar açık açık ortaklıklarını itiraf ediyorlar. Bundan iyisi can sağlığı. Açıkça, "emperyalist Avrupalı benim sosyal ortağım" diyor.

İşin üzüntü verici yanı, ülkemizdeki bazı kişilerin, emperyalistlerin ortağı olduğunu açık açık söyleyen Batılı işçileri, kendisinin dostu ve müttetiki zannetmesi.

Emperyalistler Türkiye'yi sömürdüğünde, aktarılan kaynakların bir bölümü emperyalist ülkelere sosyal devletin giderlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. Almanya'da, İsveç'te, Fransa'da eğitim parasızsa, sağlık sistemi iyi işliyorsa, şehirlerin altyapısı iyi yapılmışsa, sosyal hizmetler iyiyse, bunun en önemli nedeni, bizim gibi ülkelerin halklarının sömürülmesidir. Emperyalistler son derece akıllıdır. Bizi sömürürler, kendi işçilerini de evcilleştirmek için bu sömürden elde ettikleri kaynağın bir bölümünü onlarla paylaşırlar.

Türkiye'de ücretler düşürülüyor; böylece Türkiye'de üretilen gömlekler, iç çamaşırları, televizyonlar ve diğer ürünler, çok ucuz bir biçimde Avrupalı işçilere sunuluyor.

Türkiye'nin doğal kaynakları ucuza kapatılıyor ve böylece sömürülüyor. Bu sömürden emperyalist ülke işçilerinin payına düşen de daha yüksek ücretler oluyor.

Emperyalist tekeller kendi ürünlerini değerlerinin çok üstünde tekel fiyatlarıyla pazarlıyor ve çok yüksek karlar elde ediyor. Bu yüksek karların bir bölümü, emperyalist ülkelerin işçilerine daha yüksek ücretler, daha kısa çalışma süresi, daha iyi iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri olarak yansıtılıyor.

Ayrıca, Avrupalı ve Amerikalı işçilerin emeklilik fonları var. Bu fonlar Türkiye'ye yüksek faizlerle borç veriyorlar; Türkiye'yi faiz aracılığıyla sömürüyorlar ve bu sayede emperyalist ülkelerin emeklilerine daha yüksek gelirler veriyorlar.

Peki, emperyalist ülkelerin işçileri bunun karşılığında ne yapıyor?

Yapması gerekeni yapıyor: Kendi hükümetlerinin emperyalist politikalarını ve kendi sermayedarlarını destekliyor. Ara sıra kavga eder gibi yapsalar bile, hemen uzlaşıyorlar, anlaşılıyorlar, dünya ölçeğindeki sömürü düzeninin aksamaması için gerekeni yapıyorlar.

Amerikan emperyalistleri Irak'a saldırdığında Amerikan işçileri ne yaptı? Saldırıcıyı destekledi.

İngiliz emperyalistleri Irak'a saldırdığı zaman İngiliz işçileri ne yaptı? Saldırıcıyı destekledi.

Bu tavır, bugüne özgü değildir. Geçmişte de böyleydi.

Fransız emperyalistleri 1954-1962 döneminde Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda Cezayir halkına kan kustururken, olmadık işkenceleri yaparken, Fransız işçileri kimin yanındaydı? Bağımsızlık için canlarını veren Cezayir halkının mı, emperyalist Fransız hükümetinin ve sermayesinin mi? Tabii ki emperyalistlerin yanındaydı.

Amerikan emperyalistleri 1965-1973 döneminde Vietnam'da olmadık işkenceleri yaparken, çocuk çocuk herkesi bombalarla ve kimyasal silahlarla katlederken, Amerikan işçileri kimin yanındaydı? Tabii ki emperyalistlerin.

Emperyalist ülkelerin işçileri ve sendikaları böyleyse, uluslararası sendikacılık hareketi ne durumdadır?

Türkiye'den TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK'in üyesi bulunduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) haklının ve mazlumun mu yanındadır, emperyalistin, haksızın, zalimin mi yanında? Tabii ki emperyalistin.

Türkiye'den çok sayıda sendika, küresel sendika federasyonları (GUF) adı verilen uluslararası işkolu örgütlerine üyedir. Bunların tavrı da diğerleri gibidir.

Batılı işçi, emperyalistlerin ortağıdır.

Türk işçisine onlardan gelecek bir hayır yoktur; tam tersine, onlardan medet ummak, onlardan yardım dilenmek, onlara biat etmek, Türk işçisine de, Türkiye'ye de zarar verir.

Bundan 89 yıl önce, 1920 yılında Bakü'de toplanan büyük bir kurultayda, Amerika'nın, Avrupa'nın, Japonya'nın işçilerine şöyle sesleniliyordu: "Sizler ki kapitalistlere köpeklik ediyordunuz; bizi kendi köpekleriniz olarak gördünüz." Emperyalist sömürü devam ederken bu sömürüden pay alan Batılı işçiye umut bağlayan, Batılı işçinin ve böylece de emperyalistin köpeği olur.