

NİÇİN “KAHROLSUN EMPERYALİZM” DİYEMİYORSUNUZ?

Aydınlık Dergisi, 11 Ekim 2009

Yıldırım Koç

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy 29 Eylül 2009 günü IMF Başkanı ve Dünya Bankası Başkanı'na bir mektup göndererek, “bizden aldığınızı geri veriniz ve geldiğiniz yere gidiniz,” dediler.

Sonra da şöyle devam ettiler: “Biz, bu ülkenin gerçek sahipleri, yani emekçileri, yani işsizleri, yani yoksulları, sizi evimize, ülkemize çağırmadık. Bizim davetlimiz olmadığınızdan ülkemizdeki varlığınız bizim için ancak bir zorlama, bir tür zorbalıktır... Yıllardır gittiğiniz her toprakta, sizin için kurulan barikatların ardından, tüm dünya için kararlar alıyorsunuz. Aldığınız kararları zorbaca uygulaması için hükümetlerle koalisyonlar kuruyorsunuz. Bunları yeterli görmediğinizde ve tüm bunları yok sayarak, kendinizi tüm dünyanın tek ve mutlak yetkili kurumları olarak görüp, halklara eşitlik ve demokrasi dersleri veriyorsunuz... Siz Yirminci Yüzyıl'da inşa edilmiş küresel zorbalarsınız... Emin olunuz ki, gelecek yüzyılların tarihçileri yaşadığımız yüzyılı yazarlarken, temsil ettiğiniz iki kurumun insanlığa uyguladığı baskıyı utanç vesikaları olarak deşifre edecektir... Küresel düzeyde yarattığınız krizin bu büyük yıkımda sanki sizin bir etkiniz olmamış gibi, ülkemize gelecekmişsiniz, kapitalizmin krizi için çıkış yolları arayacakmışsınız.”

Yazı bu şekilde devam ediyor.

Yazının herhangi bir yerinde “emperyalizm” kavramı geçiyor mu? Hayır.

“Emperyalizm” kavramı kullanılmadan, IMF ve Dünya Bankası'na karşı çıkılabilir mi? Tabii ki hayır.

Karşımızda bir düşman var: ABD emperyalizmi ve Avrupa Birliği emperyalizmi.

Düşman size karşı çeşitli silahlar kullanır. Nasıl savaşta tabanca-tüfekten nükleer-kimyasal-biyolojik silahlara kadar birçok araç varsa, ekonomik alandaki savaşta da bu tür araçlar vardır.

IMF ve Dünya Bankası, emperyalizmin kendi sorunlarını çözmede ve mazlum milletleri sömürmede kullandığı bir araçtır.

Savaşta düşmanı unutup tabancaya kızmak nasıl bir saçmalıkta, günümüzde ABD emperyalizmi ve Avrupa Birliği emperyalizmini kenara atıp, IMF ve Dünya Bankası'na kızmak, kükremek, o kadar saçmalaktır.

Tabii bu kolaydır. IMF'ye ve Dünya Bankası'na bir bildiriyle kızıp köpürdünüz diye bu örgütler sizi cezalandırmaz.

Cesaretiniz varsa ABD emperyalizmine ve Avrupa Birliği emperyalizmine de kükreyin; IMF ve Dünya Bankası başkanlarına gönderdiğiniz mektubu, ABD Başkanı ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na da gönderin; ama mektupta “emperyalizm” sözcüğü de gerektiği gibi yer alsın. ABD Başkanı Türkiye'ye geldi. Avrupa Birliği yetkilileri de sık sık geliyor. O zaman niçin böyle bir tepki göstermediniz? Niçin gerçek düşmanlarımıza karşı kükreyemediniz?

IMF ve Dünya Bankası, emperyalist ABD ve AB tarafından yönetilen basit birer araçtır. Bunlar birer bağımsız veya özerk kurum değildir. Bu örgütler, ipleri kukla oynatıcıların, emperyalistlerin elinde olan basit birer kukladır.

Kuklalarla mı savaşıacaksınız, kuklayı oynatanlarla mı?

Düşmanla mı savaşıacaksınız, düşmanı unutup onun kullandığı basit bir silahla mı?

Kuklayı hedef gösterirseniz, kukla oynatıcısını temize çıkardığınızın farkında değil misiniz?

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri bu gerçeği bilmiyorlar mı?

Bilmez olurlar mı.

Peki, niçin ABD ve AB emperyalizmini temize çıkaracak biçimde IMF ve Dünya Bankası'na yükleniyorlar? Niçin IMF ve Dünya Bankası'nı günah keçisi yapıp, emperyalizmin bütün günahlarını IMF ve Dünya Bankası'na yüklüyorlar?

Birkaç neden olabilir.

Birincisi, bu örgütlerde Kürt milliyetçilerinin doğrudan ve dolaylı etkisi. Kürt milliyetçiliği günümüzde emperyalizmin işbirlikçisidir. Bu nedenle de Kürt milliyetçileri ve onunla ittifakı temel alan yapılar, ABD emperyalizmine ve özellikle de Avrupa Birliği emperyalizmine karşı tavır alamazlar. Emperyalizm Kürt milliyetçilerini kullanıp kenara attığında, anti-emperyalist damarları canlanabilir. Ancak günümüzde emperyalizmin Kürt açılımı gündemdeyken, adını vere vere Avrupa Birliği emperyalizmine karşı çıkmaları mümkün değildir. Bu örgütlerin yöneticilerinin bir bölümüne, Avrupa Birliği'nin emperyalist bir güç olduğunu bile kabul ettiremezsiniz.

İkinci neden, emperyalist devletlerin ve bu ülkelerin sermayedar sınıflarının "sosyal ortağı" olduğunu utanmadan ve sıkılmadan açıkça söyleyen emperyalist ülke sendikalarıyla ve onların hakim olduğu uluslararası sendikal örgütlerle işbirliği yapma çabasıdır. Avrupa Birliği'nin emperyalist olduğunu kabul eder ve açıkça söylerseniz, bu örgütler sizi "afroz eder." O nedenle, mazlum milletlerin ve komünistlerin söylemi olan "emperyalizm" yerine, emperyalist devletleri temize çıkaran "küreselleşme" kavramı kullanılır.

Üçüncü neden, Avrupa Birliği'nin "proje" adı altında dağıttığı paralar olabilir. Hem utanmadan ve sıkılmadan yabancı bir devlet oluşumundan para alacaksınız, hem de ona "emperyalist" diyeceksiniz. Emperyalist Avrupa Birliği salak mı? Zekat mı dağıtıyor? Yemlemeyi kesiverir; böylece ek gelirler, güzel otellerde toplantılar, Avrupa gezileri de sona erer.

Başka nedenler de var, tabii. Ancak bu yazıda bu kadarı yeterli.

IMF ve Dünya Bankası'na tabii ki karşı çıkacağız. Savaşta tabii ki düşmanın silahını yok etmeye çalışacağız. Ancak bunu yaparken, asıl düşmanın emperyalizm, yani açıkça ABD ve AB olduğunu sürekli hatırlatacağız. Yoksa, emperyalizmin bütün günahlarını IMF ve Dünya Bankası'na yüklemek ve ABD-AB emperyalizminden hiç söz etmemek, emperyalizmi temize çıkarmak anlamına gelir. Ne yazık ki bugün yapılan budur.

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB artık IMF ve Dünya Bankası'na yükledikleri bütün günahların gerçekte ABD-AB emperyalizminin günahları olduğunu ve bu nedenle de ABD-AB emperyalizmine karşı açık tavır almanın şart olduğunu anlamalı ve ifade etmelidir.