

GAMSIZ ÖKÜZ KASABIN BIÇAĞINI YALARMIŞ

Aydınlık Dergisi, 15 Ağustos 2010

Yıldırım Koç

Anadolu binlerce yıllık bir birikimi taşıyor ve yansıtıyor. Bir bakıyorsunuz, yüzlerce yıldır süzülüp gelen bir deyim veya atasözü, sizin sayfalarca yazıyla anlatmaya çalıştığınızı özetleyiveriyor.

AKP gidici. İleride 2002-2010 döneminin sendikacılık tarihi yazıldığında, bazı örgütlerin yöneticilerinin ve bazı işçilerin tavrını en iyi özetleyen bu ifade olacak: Gamsız öküz kasabın bıçağını yalarmış.

AKP'nin sekiz yıllık icraatı ortada. Türkiye'de işsizlik arttı. 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi statüsünde çalışan yaklaşık 11 milyon ücretlinin haklarına büyük darbeler indirildi. SSK'nın sağlık tesislerine el kondu. 20 yılda satılan kamu işletmeleri kadarını AKP yalnızca bir yılda sattı. Birilerinin hırsızlığı ayyuka çıktı. Sendikaları kimse ciddiye almıyor. Birileri sendikalara hakaret edip duruyor. Türkiye'de milyonlarca insan, şeyhler, ağalar, aşiret reislerinin kulu durumunda. Türkiye çok bilinçli bir biçimde bir iç savaşa ve parçalanmaya götürülmeye çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinin en büyük tehdit ve tehlikeleriyle karşı karşıya ve bu tehlikenin kaynağı hem emperyalizm, hem Türkiye'deki uzantıları.

Kasap bıçağını biliyor.

Bazı sendikacılar ve işçiler de bu bıçağı yalıyor.

Referandumda "evet" çıkarsa, arkasından hemen kıdem tazminatına yönelik saldırı gelecek. Kamu çalışanları için 15 Ağustos'ta başlayan toplu görüşme süreci önümüzdeki aylarda sonuçlanacak. 2011 kamu kesimi toplu sözleşmelerinin hazırlıkları iki aya başlayacak. Referandumda "evet" in anlamı, kıdem tazminatının gitmesine de "evet", memurların toplu görüşmelerde dişe dokunur bir zam alamamasına "evet," 2011 kamu kesimi toplu sözleşmelerinde adam yerine konmamaya da "evet" demektir.

Kasap bıçağını biliyor, biliyor, bileyecek.

Bazıları da bu bıçağı yalıyor da yalıyor.

Bıçak yalayarak kasaba yaranmaya çalışıyor.

Bugün bıçak yalayanların işi zor.

Referandumda kasap galip gelirse, bıçak görevini yerine getirecek, kasabın bıçağını yalayanların canını alacak.

Referandumda kasap yenilirse, kasabı yenenlerin yapacağı ilk işlerden biri, kasap bıçağı yalayıcılarından demokratik yollardan hesap sormak olacak.

Bazı örgüt yöneticileri kasap bıçağı yalıyor da, tabandaki bazı insanlar onlardan çok farklı mı?

Hayır. Bugün meydanları dolduranlar arasında sendikalı işçi yok mu? Türk-İş'in 2003 Genel Kurulu'nda R.T.Erdoğan'ı uyaran bazı delegelerin üzerine yürüyenler yine bazı genel kurul delegeleri değil miydi? Bugün onlar yine etrafta, miting meydanlarını dolduruyorlar, referandumda "evet" çıkması için çaba sarfediyorlar.

AKP gidici. AKP'nin yiyeceği ilk büyük darbe, referandumda yaşanacak. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, demişler. Mazlumun ahı çabucak çıkacak. Ondan sonra da hem kul hakkı yiyenlerden, mazlumun ahını alanlardan hesap sorulacak, hem de onların bıçağını yalayanlardan.

Bıçak yalayıcılara Nazım Hikmet 1947 yılında şöyle sesleniyordu:

Dünyanın En Tuhaf Mahluku

Akrep gibisin kardeşim,

korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.

Serçe gibisin kardeşim,

serçenin telaşı içindesin.

Midye gibisin kardeşim,

*midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağı gibi korkunçsun, kardeşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeyse eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
-demeğe de dilim varmıyor ama-
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!*