

# SENDİKACILIKTA GÜNCEL GÖREVLER

Aydınlık Dergisi, 24 Ekim 2010

Yıldırım Koç

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kritik süreçlerinden birini yaşıyor. Bu koşullarda, toplam 2 milyona yakın işçiyi, memuru ve sözleşmeli personeli temsil eden işçi sendikaları ve kamu çalışanları sendikaları açısından güncel görevler nedir?

Türkiye gelecek yıl bir genel seçim yaşayacak. Bu genel seçimlerde AKP yeniden iktidar olursa, Türkiye geri dönülmesi daha da zorlaşacak bir sürece girecek.

Bu koşullarda, sendikaların birinci görevi, 8 yıllık iktidarı döneminde sermaye yanlısı bir politika izleyen, ülkemize ve başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalara büyük zararlar veren AKP'nin iktidardan demokratik yollardan uzaklaştırılmasını sağlamak için mücadele etmektir.

Eğer önümüzdeki dönemde sendikalar arasında belirli ittifaklar oluşacaksa, bu sendikalar diğer bazı toplumsal ve siyasal yapılanmalardan destek isteyecekse, bunun birinci koşulu, AKP karşısında dik durmak, AKP'nin uyguladığı politikalara karşı açık tavır almak olmalıdır.

Buna göre, önümüzdeki dönemde Emek Platformu'nun önemli bir işlevi olmayacaktır. Emek Platformu içindeki Memur-Sen ve Hak-İş, hükümet yanlısı politikalarıyla, bu temel noktada diğer örgütlerden ayrı düşmektedir.

Sendikaların ikinci görevi, AKP'nin, irticanın ve bölücülüğün arkasındaki güç olan emperyalizme karşı açık tavır almaktır. Türkiye'de AKP'yi iktidara getiren ve verdiği doğrudan ve dolaylı destekle iktidarda tutan güç ABD ve AB emperyalizmidir.

Laik cumhuriyet karşıtı akımlar ve (terörü savunan veya savunmayan) bölücü örgütlenmeler de emperyalizm tarafından desteklenmektedir. Ülkemizin ve ulusumuzun bütünlüğüne, laik cumhuriyete, demokrasiye, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalara düşman olan emperyalizme açıkça karşı çıkmayan herhangi bir sendikacılık hareketi tarih önünde sorumlu olacaktır.

Emperyalizme karşı çıkmak yalnızca sözle olmaz.

1991 yılında Körfez Krizinde Türkiye'nin savaşa sokulmasına ve 2003 yılında tezkereye karşı çıkmak ne kadar önemliyse, günümüzde AB emperyalistlerinden proje adı altında para almaya karşı çıkmak da o kadar önemlidir.

Emperyalistler yemleme işini bazen "proje" adı altında, bazen de çeşitli vakıflar aracılığıyla yapmaktadır. Bu konuda uyanık olmayan ve emperyalistlerin sadakalarını elinin tersiyle itmeyenlere güven olmaz.

Sendikaların üçüncü görevi, yolsuzlukla mücadeledir. Bazı sendikalar bugün yolsuzluğa batmıştır. Bu sendikaların işçi sınıfının ve ülkemizin çıkarlarını korumadaki yetersizliğinin ve AKP'ye karşı çıkma cesaretinin yokluğunun en önemli nedenlerinden biri, yolsuzluklardır. Yolsuzluklar, sendikacılık hareketini çürütmekte, zayıflatmakta, şantaja boyun eğer hale getirmektedir.

İşçi sınıfının gündeminde tabii ki birçok başka sorun ve talep vardır.

Ancak günümüzün birleştirici ilkeleri, AKP'ye karşı olmak, emperyalizme karşı olmak, yolsuzluklara karşı olmaktır.

AKP, emperyalizm ve sendikalarda yolsuzluk iç içe geçmiştir. Bu üçüne karşı mücadele, sendikacılık hareketinin yeniden güven kazanmasını, gücünü ve etkisini artırmasını sağlayacaktır. Bunların bir arada bulunmadığı ittifaklar ise güven vermez ve başarılı olamaz.