

DEMOKRASİ İÇİN AYDINLIK

Aydınlık Gazetesi, 6 Mart 2011

Yıldırım Koç

18 yıldır her hafta Aydınlık'ta yazıyorum. Kendimi tanıtmam gerektiğinde gururla kullandığım bir sıfat, "Aydınlık yazarı" olduğum. Bu sıfatı günlük gazeteye geçiş sonrasında daha severek kullanacağım.

Günlük gazeteye geçişle, Aydınlık'ın demokrasi mücadelesine katkılarının daha da artacağını biliyorum.

Demokrasi mücadelesi nedir?

Demokrasi mücadelesi öncelikle emperyalizme köleliğe karşı çıkıştır, bağımsızlık mücadelesi vermektir. Bağımsızlık olmadan demokrasi olmaz. Aydınlık, emperyalizmi, emperyalizmin dünyada ve Türkiye'deki oyunlarını yıllardır teşhir ediyor; günlük gazeteyle daha da etkili bir biçimde teşhir edecek. Türkiye'de günümüzde çeşitli çevreler, ABD ve AB emperyalizmine karşı çıkmadan, onların politikalarının bir aleti olmayı kabullenerek "demokrasi mücadelesi" verdiklerini ileri sürüyorlar. Yabancı bir devlet tarafından beslenmek aşağılık bir iştir. Emperyalistler Irak'a saldırırken "demokrasi"den söz ediyorlardı. Günümüzde emperyalizm, yine "demokrasi"den söz ederek farklı biçimlerde saldırıyor. Emperyalistlerin beslemeleri de bu saldırıları destekliyor. Aydınlık, emperyalistlerin Türkiye'deki beslemelerini de teşhir ediyor ve edecek.

Demokrasi mücadelesi, toprak ağalığına, aşiret reisliğine, cemaat/tarikat şeyhliğine karşı çıkıştır, kulluğa başkaldırıdır. Toprak ağasına, aşiret reisine ve şeyhe kulluğu kabul eden bir kişinin kişiliği ortadan kalkmıştır. Aydınlık, toprak ağalarının, aşiret reislerinin ve şeyhlerin çağdışı baskılarına karşı çıkarak demokrasi mücadelesi veriyor. Türkiye'de bu alanda da bir sahtekarlık yaşanıyor. Ağalığa, aşiret reisliğine ve şeyhliğe karşı çıkmayanlar, bölücülüğün bir aracı olan anadilde eğitim hakkını savunmayı demokratlığın bir ölçütü olarak göstermeye çalışıyorlar. Aydınlık, topraksız ve az topraklı köylüye toprak dağıtılmasını, çağdışı aşiret yapısının yerine çağdaş ilişkilerin geliştirilmesini, emperyalistler tarafından desteklenen ve desteklenmeyen tüm cemaat/tarikat ilişkilerinin tasfiyesi ve Cumhuriyet'in devrim yasalarının gerektiği gibi uygulanmasını talep ederek, laik cumhuriyeti savunarak, gerçek demokrasi mücadelesini veriyor ve verecek.

Demokrasi mücadelesi, sermayenin ücretli kölelik sistemine başkaldırıdır. Toplumlar sınıflardan oluşur. Tarih, sınıflar mücadelesi tarihidir. Demokrasi de sınıfsal bir kavramdır. Eski Yunan'da demokrasi vardı. Kimin için vardı? Köle sahipleri için vardı. Kapitalist toplumda demokrasi vardır. Kimin için vardır? Üretim araçlarına sermayedar sınıf sahip olduğu sürece, kapitalist sınıf için vardır. Kapitalist toplumda da demokratik hak ve özgürlükler belirli bir ölçüde geliştirilebilir. Mussolini döneminin İtalyası ile günümüzün İtalyası tabii ki farklıdır. Hitler döneminin Almanyası ile günümüzün Almanyası tabii ki karşılaştırılmaz. Ancak her ikisinde de demokratik hak ve özgürlüklerin sınırı, üretim araçlarına kimin sahip olduğu sorusuna verilen yanıtla çizilir. Kapitalist toplumda nüfusun giderek artan bir bölümünü oluşturan ücretliler (işçi sınıfı), geçimlerini sağlamak için işgüçlerini satmak zorundadır. Bunun adı, ücretli kölelik düzenidir; sınırları ve biçimi ülkeden ülkeye ve zaman içinde değişse bile, burjuva demokrasisidir. Gerçek demokrasi, üretim araçlarının toplumsal mülkiyete geçirildiği ve sınıfsız/sömürsüz topluma doğru ilerlenen süreçte yaratılacaktır. Aydınlık, yerlisiyle yabancısıyla sermayedar sınıfın sömürsüne ve baskısına karşı sürdürdüğü kararlı mücadeleyle de demokrasi mücadelesi vermektedir.

Aydınlık, insanlığın, ulusumuzun ve işçi sınıfımızın daha aydınlık günlere taşınmasına günlük gazete olarak daha büyük katkılarda bulunacaktır. Demokrasi isteyen herkesin de Aydınlık'a katkıda bulunması gerekir.