

CHP SERMAYENİN PROGRAMINI SAVUNUYOR

Aydınlık Gazetesi, 8 Mayıs 2011

Yıldırım Koç

CHP'nin 2011 Seçim Bildirgesi yayımlandı. İnsanlarımız seçim bildirgelerini okuyarak parti tercih etmiyorlar. Ancak yine de seçim bildirgeleri önemlidir.

Çalışma yaşamı açısından bakıldığında, CHP, 2011 Seçim Bildirgesi'nde sermayedar sınıfın çıkarlarını savunan bir çizgi sergilemektedir.

CHP Seçim Bildirgesi'ne bakarken sorduğum ilk soru, "AKP'nin son 8,5 yılda işçi sınıfına verdiği zararlara karşı çıkılıyor mu?" idi.

AKP, 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ile iş güvencesine büyük darbe indirdi; çalışma yaşamının sermayedar sınıfın çıkarları doğrultusunda esnekleştirilmesi konusunda önemli düzenlemeler getirdi.

CHP Seçim Bildirgesi bu konuda susuyor.

AKP, sosyal güvenlik sistemine büyük darbeler indirdi; sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda önemli adımlar attı; emeklilik koşullarını zorlaştırdı.

CHP Seçim Bildirgesi bu kayıpların geri alınmasından söz etmiyor.

AKP, kamu kesiminde gerçekleştirdiği özelleştirmelerle kamu kesimine büyük darbe indirdi; yargı organlarının özelleştirmelere ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamadı.

CHP de özelleştirmeyi savunuyor; yargı organlarının kararlarının uygulanmasından söz etmiyor.

AKP, kiralık işçi uygulamasını getirdi ve işçi simsarlığı yapacak özel istihdam bürolarını yasal hale getirmeye çalışıyor.

CHP Seçim Bildirgesi'nde bu uygulamalara karşı çıkılmıyor.

AKP, uluslararası sözleşmelerin Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca doğrudan uygulanır olduğunu ve uluslararası sözleşmelerle iç mevzuat hükümlerinin çeliştiği durumlarda, yargıların uluslararası sözleşme hükümlerini doğrudan uygulama yükümlülüğünü unutturmaya çalışıyor.

CHP Seçim Bildirgesi'nde de bu anlayış hakim. Bildirge'de, uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanırılığı sayesinde zaten var olan bazı hakların tanınacağından söz ediliyor.

AKP, işsizlikle mücadeleyi piyasa güçlerine, diğer bir deyişle, sermayenin insafına bırakmış.

CHP Seçim Bildirgesi'nde de işsizlikle mücadelede sermayenin insafı temel alınmış.

Bu benzerlikleri uzatmak mümkün.

CHP 2011 Seçim Bildirgesi, CHP'nin 2008 yılında kabul edilen CHP Programı'ndan çok daha fazla sermayedar sınıf yanlısıdır. Zaten, "ben zenginle fakir arasında ayırım yapmam" diyen anlayış, "ben zenginlerin düzeninin sürmesinden yanayım" anlamına gelmektedir. Fakirin yanında yer almamak, sömürücünün yanında yer almak demektir.

CHP'nin listelerinde bazı sendikacıların yer alması, işçi sınıfının çıkarları açısından bir anlam ifade etmez. AKP ve MHP listelerinde de sendikacılar vardır. Bazı sendikacıların milletvekili olmasının işçi sınıfına önemli bir katkıda bulunmadığı ortadadır.

CHP, demokrasi konusunda da AKP'den çok farklı değildir. Demokrasi, emperyalizme köleliğe, toprak ağalarına, aşiret reislerine ve cemaat/tarikat şeyhlerine kulluğa ve sermayeye ücretli köleliğe karşı çıkış temelinde gelişebilir. CHP Seçim Bildirgesi'nde emperyalizmden söz edilmemekte, sermayedar sınıfın programı savunulmakta, ağaların/aşiret reislerinin/şeyhlerin kulluğuyla mücadele anlayışı sergilenmemektedir.

Sermayedar sınıf, halkımıza ölümü göstererek onları sıtmaya razı etmeye çalışmaktadır.

Ben sıtmayı da kabul etmeyenlerdenim.