

EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK BLOĞU SEÇİM BİLDİRGESİ

Aydınlık Gazetesi, 15 Mayıs 2011

Yıldırım Koç

İnsanların birçok kimlikleri, aidiyetleri var. Önemli olan, bunların hangisinin ön planda olduğudur; ön planda olan kimliğin veya aidiyetin ülkemizin geleceği ve insanlığın ortak değerleri açısından nasıl etki yapacağıdır.

Bugün Türkiye’de demokrasiyi savunan kişi, emperyalizme köleliğe, toprak ağalarına, aşiret reislerine, cemaat/tarikat şeyhlerine kulluğa ve sermayeye ücretli köleliğe karşı çıkmak zorundadır. Bu konuda susulursa, “emek”, “demokrasi” ve “özgürlük” savunulamaz.

BDP damgalı Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu seçim beyannamesinde toprak reformu yer almıyor, “topraksız köylü” ifadesi geçmiyor, aşiret reislerine, cemaat/tarikat şeyhlerine, toprak ağalarına karşı çıkmıyor. “Emperyalizm” kavramı hiç kullanılmamış. Sermayedar sınıfa karşı bir mücadele de öngörülüyor.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun seçim beyannamesinde belirleyici vurgu, etnik kimlik üzerinedir. Etnik kimliğin öne çıkarılması, emperyalistlerin bölgemizde yaklaşık 150 yıldır uyguladığı politikaların temel unsurlarından biridir. Emperyalistlerin politikalarına uygun bu çizgi, Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde potansiyel gücü giderek artan işçi sınıfını bölmeyi de amaçlamaktadır. Sermayedar sınıf etnik kimliğe göre bölünmemektedir. İşçi sınıfı etnik kimliğe göre bölünürse, geçmişte Soğuk Savaş döneminde siyasal görüşlere bölünmenin sonuçlarından çok daha kötülerini yaşar. Emperyalizm ve sermayedar sınıf, etnik kimliği öne çıkaran hareketleri kullanarak işçi sınıfı hareketine güçlü bir darbe daha indirmiş olur.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun seçim beyannamesinde, temel hedefin “demokratik özerk yönetimler” kurulması olduğu belirtilmektedir. Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısının parçalanması ve Türkiye’yi iç savaşa götürecektir eyalet sistemine geçiş önerisidir. Bu önerinin emperyalist güçler tarafından 1990’lı yılların başlarından itibaren geliştirildiği bilinmektedir. Beynamede (s.10), merkezi devletin görevlerinin yalnızca dışişleri, maliye ve savunma hizmetleriyle sınırlı tutulacağı belirtilmektedir. “Demokratik özerk yönetim” adı verilen eyaletlerin görevleri ise şunlar olacaktır: Eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler, tarım, denizcilik, sanayi, imar, çevre, turizm, telekomünikasyon, kadın, gençlik, spor ve diğer hizmet alanları. Polis de “diğer hizmet alanları” içindedir. Nitekim bazı yerlerde (bir illegal kitle örgütlenmesi olan) KCK’nın militanlarının polisliğe soyunması, bu anlayışın bir ifadesidir.

Bir seçimde Güneydoğu Anadolu’da yaşlı bir kişiye hangi partiye oy vereceği sorulduğunda, “ya dilime, ya dinime” demiş. Bu kişi için önde gelen aidiyet veya kimlik, etnik kökeni veya dini inancıdır. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun seçim beyannamesinde de aynı anlayış hakim. Bu çağdışı anlayış insanlığı ileriye değil, geriye götürecektir bir yaklaşımdır. Bu gerici anlayış, emperyalizmin bölgemizdeki politikalarına hizmet etmektedir. ABD emperyalizminin Irak’a saldırırken kullandığı “demokrasi” gerekçesi ile, etnik kimliği öne çıkaran çağdışı anlayışın kullandığı “emek, demokrasi ve özgürlük” ifadelerinin özde bir farkı yoktur.