

KADINLARIN ÇALIŞTIRILMALARI CAİZ Mİ?

Aydınlık Gazetesi, 6 Eylül 2011

Yıldırım Koç

Günümüzde ülkemizde milyonlarca kadın ekonomik yaşama katkıda bulunuyor, üretken çalışma gerçekleştiriyor. Ne yazık ki bu çalışma günümüzde kapitalist üretim biçiminde sömürüye dayalı. Ancak bir gün gelecek, sınıfsız ve sömürsüz bir dünyada, kadınlarımız sömürülmeden ve ezilmeden de topluma katkıda bulunacak.

Ancak bugün tehlike büyük. Özellikle kadınları çocuk yapma makinesi olarak gören anlayış, kadınları ortaçağın karanlıklarına mahkum etmek istemektedir. Erkeğin kölesi yapılmış kadınların yetiştireceği çocuklar da o kafaya uygun olacaktır.

Evinde karısıyla ve çocuklarıyla ilişkilerinde demokrat olmayan, onlara zulmeden, kendi küçücük aklıyla "gerektiğinde" onlara karşı şiddet uygulayan bir erkek, kendisini sömürenlere ve kendisine baskı uygulayanlara karşı başkaldıramaz, demokrasi talebinde bulunamaz. Birilerini kullandıran, başkalarının da kulu olur.

Laik cumhuriyet elden giderse ne olur? Dr. Şeref Bin Ali Eş-Şerif, **İslam'da İş, İşçi ve Ücret Hukuku** (İhya Yay., İstanbul, 1986) kitabında bu soruya şöyle yanıt veriyor:

"Gerçek İslam düzeninde, kadının çalışması kendi evindedir. Çünkü, bir kadının asli görevi, çocuklarının ve dolayısıyla da, toplumun terbiyecisi olmaktır... İslam bilginleri, kendini kocasının rahatını sağlamaya vakfettiği için, kadının nafakasını kocasına görev olarak yüklemişlerdir... Kadının evinden dışarda çalışmasını isteyenler ona büyük zulmetmiş ve en büyük hakkını elinden almış demektirler. Onun topluma sunmuş olduğu güzellikleri tanıyıp anlamamış, erkekleri terbiye etmesine engel olmuş ve kadını mutsuzluğa sürüklemişlerdir... Zaruret hali olmaksızın kadının kendi evi dışında çalışmasına İslam dini izin vermemiştir. Zaruret sebebiyle dışarda çalışan kadının, erkeklerle bir arada çalışmaması, evden çıkarken, diğer erkeklerin dikkatini çekecek şekilde süslenip, açılıp saçılmamalıdır."(s.104-7)

"Zaruret halinde veya kız çocuklarını eğitmek için, toplumun ihtiyacı olan işleri yapmak veya kadın tabiatına uygun bir iş olan, kadınlara hastabakıcılık gibi işleri yapmak üzere, kadının kendi evi dışında çalışması caiz olur. Ancak, dışarda çalışırken, dikkatleri üzerine çekmeyecek şekilde tesettürlü olmalı ve erkeklerle bir arada çalışmamalıdır. Aksi takdirde dışarda çalışması haramdır."(s.108)

Eş-Şerif'in kitabını yayınlayan İhya Yayınları da bu konuda şöyle bir ekleme yapmış: **"Devrimizde, zaten kadın-erkek farkı kalkmış, yanında çalıştırmak üzere tutulan kadınlar, kendilerini tutan erkeklerin aynı zamanda metresi olmuştur ve bu durum adeta örf haline gelmiştir."** (s.104)

Bu cümleler, zavallı bir ruh hastasının saçmalıklarıdır. Ancak ne yazık ki zavallı ruh hastalarının sayısı az değildir.

Bugün bu zavallılar ülkemize hakim değilse, bunu Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'ün laik cumhuriyeti olmasaydı, bugün kadınlarımızın daha da büyük bölümü töre cinayetlerine kurban gidecek, aşağılanacak, erkeğin kulu-kölesi olacak, insanlıktan çıkacaktı. Kadının gerçek anlamda özgürleşmesi ve erkekle aynı güce ulaşması için tabii ki laik cumhuriyet yeterli değildir; ancak laik cumhuriyet, kadınlarımızın özgürleşmesi için gerekli mücadelenin altyapısını/temelini oluşturmaktadır. Laik cumhuriyeti herkesten fazla sahip çıkması gerekenler, bu nedenle, kadınlarımızdır.